



Parochie Sint Willibrordus

WESTERVOORT

De Peddel

Geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort

november 2019 Jaargang 2 nummer 28

In deze editie

- Van de redactie
- Goedemorgenkerk 17 november
- Kerstviering 'samen naar de stal'
- Dag van de vrijwilliger
- Inzamelingsactie kerstpakketten
- Dames-Herenkoor
- Alternatieve vieringen
- Toekomst van onze geloofsgemeenschap
- Ter inspiratie: gedicht 'Bedreigde aarde van Ans Bouman
- Familieberichten en gebedsintenties
- Agenda
- Spiekse kerst

Van de redactie

In rap tempo wordt het vroeger donker 's avonds. Voor de een heel gezellig, de ander kan niet wachten tot het weer lichter wordt. Hoe je er ook tegenaan kijkt; in deze nieuwsbrief informatie over Kerst, alternatieve vieringen en onze toekomst. Over de toekomst van onze aarde een gedicht van Ans Bouman.

De volgende nieuwsbrief verschijnt half december Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma

Goedemorgenkerk.

Welkom
op zondag 17 november
om **9.30 uur** in de Herberg!



Geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort

Kerstviering 'Samen naar de stal'

Dinsdag 24 december 19.00 uur is er weer een sfeervolle kerstviering in de St. Werenfriduskerk te Westervoort.

Het thema is 'Samen naar de stal'

De voorganger is Elly Lemmen en deze familieviering wordt muzikaal ondersteund door het koor en combo van Ojeekaawee & kinderen van Basisschool de Brug o.l.v. Willem Jan Schuurman.

KOM JIJ OOK?



Dag van de Vrijwilliger

Zaterdag 7 december is de dag van de Vrijwilliger. In Westervoort betekent dat wederom een groot feest: een feest als dank en waardering voor alle vrijwilligers, organisaties en verenigingen in de gemeente. Alle vormen van inzet zijn enorm waardevol en worden gewaardeerd. Meldt u zich ook aan voor het vrijwilligersfeest? Bent u vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap of op een andere manier, dan kunt u zich aanmelden via de volgende link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHpLGMeWwNVL-I1aeqYnWI8BteigNCE4zYYujyV9mYQL8Dxg/viewform>

Op die avond wordt ook de winnaar van het Lokaal compliment bekend gemaakt.

Ed

Inzamelactie kerstpakketten

Ook dit jaar zamelen wij weer spullen uit kerstpakketten in voor mensen die dit goed kunnen gebruiken.

Krijgt u een kerstpakket dit jaar en zitten daar etenswaren en andere zaken in die u niet nodig heeft of niet gebruikt? Jammer wanneer dat in de kast verdwijnt en uiteindelijk zelfs wordt weggegooid toch?

Zeker omdat iemand anders er heel blij mee zou zijn.

Daarom kunt u uw spullen bij ons inleveren en zorgen wij in januari dat ze bij mensen terecht komen die het goed kunnen gebruiken.

Wat kunt u inleveren?

Etenswaren met een uiterste houdbaarheidsdatum tot minstens februari 2020. Géén alcohol en diepvriesproducten!

Het hoeven natuurlijk niet alleen spullen uit een kerstpakket te zijn....

Dit keer zamelen we ook zegeltjes van de Douwe Egberts in en cadeaubonnen die maar in uw la blijven liggen. Van de DE zegels schaffen we koffie aan die we ook uitdelen.

U kunt uw spullen inleveren tijdens de inloophmomenten bij Inloophuis De Herberg (Dorpstraat 107)



Inleveren kan tot half januari

Maandag 19:00-21:00 uur

Dinsdag 9:30-12:00 uur

Woensdag 9:30-12:00 uur

Donderdag 14:00-16:00 uur

Vrijdag 10:00-12:00 uur

(24-12 t/m 27-12 en 31-12 en 01-01 zijn we gesloten)

Info: jacqueline@inloophuisdeherberg.nl

/ tel: 06-28666195

Dames-Herenkoor

In de vorige Peddel heeft u kunnen lezen dat het Dames- Herenkoor heeft besloten om per 1 januari 2020 te stoppen. Inmiddels is daarvoor een extra feestelijke afscheidsviering gepland op zaterdagavond 18 januari om 19.00 uur. Voorganger zal zijn pastoor Thanh. Na afloop van de dienst is er een receptie met koffie en gebak in de Herberg waar we persoonlijk afscheid kunnen nemen van dit prachtige koor dat zoveel jaren heel veel tijd en energie heeft gestoken in het opluisteren van vieringen en bijzondere gelegenheden. Een bedankje waard. U ben allen van harte uitgenodigd. Van het koor zelf ontvingen we onderstaand verhaal over hun geschiedenis.

Geschiedenis van een koor



Als Bestuur van het Dames-Herenkoor, verbonden aan de St. Werenfriduskerk zijn we verrast door de lange geschiedenis van koorzang, die aan ons vooraf is gegaan. Al in 1843 was er in Westervoort sprake van een Waterschapskerk, een bijkerk behorend bij Loo. Er werd gestart met een Gregoriaans herenkoor van 14 zangers, onder de naam R.K. Parochieel Zangkoor. Pas in 1868 plaatste de Fa. Swarte uit Anholt het eerste orgel.

In 1905 startte kapelaan van de Burg een jongenskoor. De jongens moesten kiezen tussen het koor of de voetbalclub, dat bleek een lastige keuze voor de aspirant zangers. In 1928 werd onder grote belangstelling een nieuw orgel ingewijd en werden plaatjes uitgedeeld van St. Caecilia, de beschermheilige van de koren. Er wordt veel werk gemaakt van het Caeciliafeest, een waardering voor de inzet van de leden. Dit orgel zou in 1945 door een bombardement zwaar beschadigd worden, evenals het kerkgebouw.

Als alles weer in rustiger vaarwater komt, blijkt dat de opkomst van de koorleden soms minimaal is. Daarom wordt in 1964 besloten een nieuw koor op te richten, namelijk een dameskoor. In 1967 wordt dit koor een onmisbare schakel in Liturgievieringen en Rouw- en Trouwvieringen genoemd. Het Bestuur besluit in 1979 dat de beide koren samengevoegd worden en verder gaan onder de naam Dames-Herenkoor. Er wordt regelmatig op andere locaties gezongen, zelfs met muziekvereniging St. Gregorius. Op 13 februari 1989 vierde dit samengestelde koor haar 25-jarig bestaan. Ook begeleidt het Dames-Herenkoor, onder leiding van dirigente Miriam Versteegen een bedevaart naar Kevelaer. Tijdens de openingsviering, lof en kruisweg verzorgt het koor de zang.

Inmiddels zijn we vele jaren verder en dit jaar bestond ons koor zelfs 55 jaar. Het is een koor met veel trouwe leden, die samen een band hebben en vooral goed willen zingen. Miriam, die meer dan 20 jaar onze deskundige en enthousiaste dirigent is, zorgt daarvoor en samen met Nico Broertjes, onze organist is menig mooie viering tot stand gekomen. Tijdens Rouw- en Trouwvieringen is Henk Evers onze dirigent en Ton Thijs de organist. Ook dan zijn altijd voldoende zangers aanwezig, evenals bij vieringen in de Zorgcentra en Rijnstate.

Nu heeft het Bestuur met pijn in het hart een moeilijk besluit moeten nemen. Het Dames-Herenkoor zal ophouden te bestaan per eind december 2019. Het aantal koorleden is gedaald en de kans bestaat dat bij voortzetting meer leden zullen moeten stoppen. Dat alles heeft direct invloed op de kwaliteit. Op 18 januari zal een afscheidsviering georganiseerd worden waarin ons koor voor het laatst zal zingen. Voor ons allen is dit pijnlijk en we zullen het zingen enorm gaan missen. Maar gelukkig kunnen we terugkijken op vele jaren, waarin we met veel plezier deel uitmaakten van ons Dames-Herenkoor.

Onder de naam 'Gelegenheidskoor' zullen we in een iets kleinere bezetting onder leiding van Henk Evers op verzoek blijven zingen bij Rouw en Trouw en in Zorgcentra De Wilgenpas en Hamerstaete.

Een oud gezegde luidt: 'Wie goed zingt, bidt dubbel'. Wij hebben veel gebeden, hopelijk tot genoegen van allen die ons gezang aanhoorden.

Bestuur Dames-Herenkoor,
Willie Wijnands
Jos Lemmen
Ans Bouman

Alternatieve vieringen in 2020:

Zoals u in vorige Peddels heeft kunnen lezen, organiseren we ook in de tweede helft van 2020 alternatieve vieringen

We hebben beloofd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de toekomst. Veel mensen denken dan direct aan het sluiten van het kerkgebouw. Maar het gaat om veel meer. Hoe gaan we als lokale geloofsgemeenschap samen vieren in die toekomst. Naast vieringen in een eucharistisch centrum zal er ook lokaal iets moeten zijn. Daarom zijn we de afgelopen jaren al begonnen met nadenken over en uitproberen van alternatieve vieringen. Onze vraag daarbij was: gaat het ons lukken om elk weekend iets aan te bieden al is het maar de openstelling van de kerk. We zijn dan ook blij aan het einde van het jaar te kunnen constateren dat dat redelijk is gelukt en ook in de eerste helft van 2020 weer gaat lukken. We hebben alternatieven gevonden die blijken te voorzien in een behoefte. Er is elke keer een redelijk aantal vaste bezoekers.

- Openstelling van de kerk voor gebed en bezinning eenmaal per maand. De kerk is spaarzaam verlicht, er klinkt mooie muziek op de achtergrond, het allerheiligste wordt uitgesteld.
- De GoedeMorgenKerk. Een bijeenkomst van ca 20 tot 25 mensen. Samen bidden, zingen, een lezing. Een gesprek over of naar aanleiding van het thema in de lezing tijdens het eten van broodje met een kopje koffie of thee, in groepjes van 6 tot 8 mensen aan de tafel.
- De zaterdagavondvieringen. Ook hier samen bidden, zingen en een lezing met een thema waar we samen over praten. Ook hier een groep van 20 tot 25 mensen. Na afloop voor wie wil (en dat blijkt bijna iedereen te zijn) na even napraten bij een kopje koffie met wat lekkers.

Daarnaast ons stiltecentrum dat elk dag is geopend en veel bezoekers kent.

Gelukkig gaan de werkgroepen die dit opzetten ook volgend jaar door. Ze hebben duidelijk de smaak te pakken en zijn inmiddels erg gemotiveerd. De data zijn:

- GoedeMorgenKerk: Zondag 16 februari en zondag 21 juni, 09:30 in de Herberg
- Zaterdagavondkerk: Zaterdag 21 maart en zaterdag 16 mei, 19:00 uur in de Herberg
- Openstelling van de kerk voor gebed en bezinning met uitstalling: de zaterdagen 11 januari, 8 februari, 14 maart, 9 mei, 13 juni steeds van 19:00 – 20:00 uur.

Heeft u belangstelling? Kom een keer mee doen. Noteer de datum alvast in uw agenda. Heeft u nog ideeën voor andere vormen? We horen het graag.

Uw locatieraad.

Toekomst van onze geloofsgemeenschap

De vorige keer hebben we u op de hoogte gebracht van de activiteiten tot dan toe en de plannen die we hadden. We zijn met die plannen aan de slag gegaan en voeren veel gesprekken. Het blijkt dat veel mensen zich op een of andere manier betrokken voelen bij de toekomst van het kerkgebouw. We krijgen dan ook veel vragen en voeren veel gesprekken. Opvallend is de positieve sfeer waarin die gesprekken plaats vinden. Waar gaan ze over? Nou heel gewoon. Welke activiteiten zouden er in de toekomst in het kerkgebouw kunnen plaatsvinden? Is er draagvlak voor bepaalde activiteiten? Wat gaat dat kosten en hoe wordt dat betaald? Opties die daarbij voorbij komen lopen heel sterk uiteen van idealistisch/religieus via maatschappelijk, sociaal, cultureel naar volledig commercieel en alles daar tussenin. De bedoeling is om een idee te krijgen van alle mogelijkheden maar ook onmogelijkheden. Technische, financiële, organisatorische mogelijkheden. Noem maar op. Het zal duidelijk zijn dat dat veel werk is en we nog niet veel concreets kunnen melden. We voeren meerdere gesprekken per week en het gaat nog maanden duren voordat er een beetje zekerheid komt. We zullen ons best doen om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Denkt u ook mee? Heeft u een idee of zegt u "ik wil ook wel actief meewerken aan die toekomst", u bent van harte welkom.

Uw Locatieraad.

Bedreigde aarde

Hallo, wordt wakker beste mensen wat zijn jullie ideeën en wensen voor het behoud van onze aarde toch onze allergrootste waarde!

Nu is het tijd om in actie te komen plant struiken en bomen 'Groen moet je doen' is de leus en dat is een heel goede keus. Minder vervuiling door het verkeer? Kies voor minder vliegen, steeds weer pak niet de auto, maar de fiets het kost je nauwelijks iets.

Meer bewegen is niet verkeerd dat hebben we al lang geleerd



veel vlees eten is niet meer van deze tijd
minder draagt ook bij aan onze gezondheid.

Allemaal samen, dat gaat werken
zo kunnen we onze aarde versterken
voor onszelf en voor ons nageslacht
nu dus niet langer meer gewacht!

Het is echt de hoogste tijd
Voor een heel ander beleid
Het is onze opdracht om te streven
naar een aarde, waar het goed is te leven.

Ans Bouman

Familieberichten en gebedsintenties

Overleden:

Overleden: Op 11 oktober 2019 is overleden Hendrikus Bernardus Heijmen in de leeftijd van 91 jaar. Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe.

Misintenties:

Zaterdag 23 november: Henk Heijmen, Elly Geraerds-D'hondt, Corrie Messing-Disteli, Co Messing, Jan Karsten, Wim en Annie Grefen-Wanders, ouders Reijers-Willemsens, Paul Compen, Harrie en Riet Kemperman-Schröder, Geert Jansen

Zondag 1 december: Henk Heijmen, Wim van Maanen, Geert Jansen, overleden leden van het dames- en herenkoor.

Zondag 15 december: Henk Heijmen, Wim en Annie Grefen-Wanders, Paul Compen, Geert Jansen, Wim en Dien Steentjes.

Agenda

Zondag 17 november 2019, 9.30 uur: Goedemorgen Kerk

Zaterdag 23 november 2019, 19.00 uur: viering onder leiding van parochianen met mmv het Werenfriduskoor

Vrijdag 29 november 2019, 9.00 uur: Laatste Vrijdagviering

Zondag 1 december 2019, 11.00 uur: Voorganger pastoor Than, Ceciliafeest mmv het Dames-Herenkoor

Zaterdag 7 december 2019, 19.00 uur: Bezinning met Uitstelling

Zondag 15 december 2019, 11.00 uur: viering onder leiding van parochianen mmv het Werenfriduskoor

Dinsdag 24 december 2019, 19.00 uur: Gezinsviering, voorganger Elly Lemmen mmv het OJKW koor

Dinsdag 24 december 2019, 22.30 uur Nachtmis, voorganger Maarten Smits

Woensdag 25 december 2019, 11.00 uur: Kerstmis, voorganger G. Remmers mmv het Dames-Herenkoor

Voor mensen die slecht ter been zijn, kan voor de weekendvieringen in Westervoort voor vervoer worden gezorgd. Aanmelden graag uiterlijk vrijdag voor 11.00 uur bij mevrouw Magda Janssen, tel.nr. 0263112115 (b.g.g. secretariaat St. Werenfridus tel.nr. 026 3118250 elke vrijdag 09:00 tot 11:00 uur)

In het huis aan huisblad Gemeentenieuws staat ook de informatie over de vieringen

Spiekse Kerst

Er was eens... de Eltentocht

Toen... een vroege Kerst

Nu voor de tweede keer... **SPIEKSE KERST**

Op zaterdagmiddag 21 december a.s. van 13.30- 17.00 uur wordt het druk in het kleine dorp Spijk. U weet wel, daar waar de Rijn ons land binnenstroomt en aan die kant het laatste dorp van onze parochie St. Willibrordus. Vanaf de dijk zie je wellicht al de ster. Sla dan af naar het dorp en kijk eens om je heen hoe mooi de huizen en de tuinen in kerstsfeer zijn. Ik hoop dat u een parkeerplaats vindt, want anders dan ruim 2000 jaar geleden reizen wij niet op een ezel of een kameel, maar met auto's of misschien een enkele sportieveling per fiets.

Vanaf 13.30 uur klinkt er geen engelengezang op de straten, maar de klanken van de midwinterhoorn, die de weg wijzen naar de kerk van H.Gerardus Majella. Kom binnen, weet je welkom en blijf even op de drempel staan en neem de sfeer in je op. Een prachtig versierde kerk, die geweldige kerststal, orgelmuziek van Harry IJsveld, koffie/thee en wat lekkers. En maak vooral ook gezellig een praatje met andere deelnemers. Want ja: vanaf het moment dat je er bent, doe je vanzelf mee: gesprek, meezingen, heel stil worden en luisteren, o.a. naar het gedicht dat Wil zal vertellen, de kerststal bekijken, buiten bij het vuurtje van Thijs en Lianne een marshmallow warm maken en speciaal voor kinderen is er de hele middag een creatieve tafel en een speciale kerstfilm. Om 14.00 uur begint in de kerk het programma waaraan behalve Harry op de accordeon, Wil, Rieny met de midwinterhoorn

óók meedoen: het Ritmisch Koor uit Babberich, de zangeressen Yanouk en Patricia én ook nog: het Kerkkoor uit Spijk! Natuurlijk is er in de pauze ook voor volwassenen de kans om een marshmallow te warmen, al neemt u misschien liever kerstbrood? Al met al is het binnen en buiten een geweldig mooi programma tot 17.00 uur. Beleef het met ons en ervaar zo een goede voorbereiding op het Kerstfeest: in goede harmonie met veel mensen van goede wil samen vol verwachting uitkijken naar de komst van het Kerstkind, dat vrede brengt!

Vast en zeker wordt het ook dit jaar weer een bijzondere **SPIEKSE KERST.**

Zaterdag 21 december 2019
Spijk, Kerkstraat 32
H. Gerardus Majellakerk
Programma van 14.00-17.00 uur

Van harte welkom!

Mede namens de werkgroep, Jannie, Marion, Tiny en Truus

Elly Lemmen
