

JONG RK LIEMERS

SAAI !!!

WELKOM KINDEREN & JONGEREN!

Heb je een leuk idee, een mooie tekst of heb je iets fraais gemaakt en wil je dat laten zien? Stuur het naar jeugd@rkliemers.nl

Veel leesplezier!
Annelies, Aurore, Marieke,
Marinka, Susan en Jeroen

VASTENACTIE

VASTENTIJD: KOM IN ACTIE!

Het is alweer even geleden: op de eerste Adventszondag, op 1 december, begon een nieuw kerkelijk jaar. Net als een 'gewoon' jaar heeft ook een jaar in de kerk een kalender. De eerste belangrijke dagen hierop waren Advent en Kerstmis.

Als je verder op de kalender kijkt, zie je dat er nu weer een belangrijke periode aankomt: de Veertigdagentijd. Tijd van bezinning, van even wat minder luxe voor jezelf en meer aandacht voor de ander.

Lees verder op pagina 23

Lees ook pagina 4 t/m 7



Vergeleken met de gezellige decembermaand en het spetterende oud-en-nieuw, zijn januari en februari ronduit saai maanden. Maar juist in het gewone, de rust en de routine van de wintermaanden is wel iets wezenlijks te ontdekken. Het geheim van saai is, dat je juist dan iets bijzonders kan zien, horen, voelen of bemerken. In een saai landschap valt een gekleurd koolmeesje of een tros rode besjes aan de takken extra op!

HET GEHEIM VAN SAAI

Saai is ... eentonig, geen verschil
Saai is... niet krijgen wat je wil
Saai is ... de lucht door een grijze bril
Saai is ... een zucht en een tijdje stil.

Heb je soms last van een saaie dag?
Als iets niet komt, niet wil, niet mag?
Niet over tobben, ga erin mee,
laat je maar dobberen, saai is oké.

Saai is soms wel een beetje fijn!
Saai is veilig en rustig zijn.
Saai is een bodem, een diepe zin,
't is het geheim van een nieuw begin!

Marjet de Jong



C	H	D	S	N	E	E	U	W	P	O	P	O
E	H	U	S	N	E	E	U	W	B	A	L	R
W	A	O	I	N	E	S	T	A	A	H	C	S
I	P	K	C	V	T	I	W	L	A	A	J	S
N	E	N	E	O	H	C	S	D	N	A	H	J
T	O	R	E	R	L	R	S	N	E	E	U	W
E	S	E	L	S	E	A	S	K	I	E	E	N
R	N	T	S	T	U	M	D	K	I	U	R	K
P	E	N	N	W	I	N	T	E	R	J	A	S
R	T	I	J	S	B	A	A	N	M	S	S	V
E	W	W	O	O	R	W	A	R	M	E	R	S
T	R	N	E	F	U	A	L	G	N	A	L	R
I	E	J	S	N	E	E	U	W	V	L	O	K

- CHOCOLADEMELK
- ERWTENSOEP
- HANDSCHOENEN
- IJS
- IJSBAAN
- KOUD
- KRUIK
- LANGLAUFEN
- MUTS
- ORWARMERS
- SCHAATSEN
- SJAAL
- SKIEEN
- SLEE
- SNEEUW
- SNEEUWBAL
- SNEEUWPOP
- SNEEUWVLOK
- VORST
- WINTER
- WINTERJAS
- WINTERPRET
- WINTERSLAAP
- WIT



Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Boekentip

TWITTEREN MET GOD

Auteur: Michel Remery
 Uitgever: Adveniat
 ISBN: 9789492093035
 Prijs: 19,95



Op jouw vragen over God en geloof is een antwoord te vinden! Kan dit in een Tweet? Dat is precies wat de Nederlandse priester Michel Remery doet. Hij twittert antwoorden op tweehonderd brandende vragen van jongeren en geeft ook uitgebreide uitleg op basis van het geloof. Zo kom je meer te weten over jezelf en over God! Download de gratis app, die met een innovatieve techniek de tekst in het boek direct linkt met extra info op de website! De vragen gaan over God, de Bijbel, Jezus, de Kerk, en ook over je geloofsleven, gebed, ethiek en lifestyle. Het boek is bestemd voor iedereen.

VASTENACTIE

JEUGD, KOM IN ACTIE MET DE 40 DAGEN CHALLENGE!

Het is alweer even geleden: op de eerste Adventszondag, op 1 december, begon een nieuw kerkelijk jaar. Net als een 'gewoon' jaar heeft ook een jaar in de kerk een kalender. De eerste belangrijke dagen hierop waren Advent en Kerstmis. Als je verder op de kalender kijkt, zie je dat er nu weer een belangrijke periode aankomt: de Veertigdagentijd.

Vasten

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag en duurt tot Pasen. In deze tijd denken we eraan dat Jezus zich na zijn doop, veertig dagen terugtrok in de woestijn. Voordat Jezus zijn boodschap aan alle mensen wilde gaan vertellen, wilde hij eerst een tijd alleen zijn. Hij wilde in deze tijd echt naar God kunnen luisteren. Ook voor ons is de Veertigdagentijd een tijd van bezinning. We nemen in deze tijd een voorbeeld aan Jezus: door van alles minder te doen, maken we meer tijd om beter naar onszelf en vooral naar Jezus en God te luisteren.

Denk aan een ander!

De Vastentijd gaat ook over 'even wat minder voor jezelf en wat meer voor de ander.' Door wat minder luxe te leven, toon je je solidair met mensen die het minder goed hebben. De katholieke stichting Vastenactie zamelt speciaal tijdens de vastentijd al meer dan 50 jaar geld in voor hulpprojecten in ontwikkelingslanden. Er zijn in de wereld miljoenen kinderen voor wie een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat ze geen toegang hebben tot goed onderwijs. Juist voor deze kinderen is het belangrijk om te leren. Zo krijgen ze een eerlijke kans om later in hun eigen onderhoud te voorzien.

Wat kan jij doen?

Je kunt 'even minderen voor een ander'. Dat betekent dat je in actie komt door tijdens de vastentijd dingen niet te doen. Telkens als je iets 'laat' of juist een klusje doet voor iemand, kun je een klein geldbedrag in een spaarpotje doen. Vastenactie noemt dit de '40-dagen Challenge.' Zo kan je in 40 dagen door bewuster te leven een heel mooie bijdrage voor een goed doel bij elkaar sparen.

Ideeën vind je op: <https://40-dagen.nl>

De spaarpotjes die in de kerken liggen, kunnen je hierbij helpen. Ga de uitdaging aan! Wij van JONG RK LIEMERS vinden het leuk om hierover te horen. Vertel ons van je uitdaging en hoe het is gelukt.

Stuur je verhaal naar jeugd@rkliemers.nl

Alvast bedankt voor jouw *challenge* en inzending en veel succes!

