



# Parochie Sint Willibrordus

## De Peddel

Geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort

**Oktober 2020**

**Jaargang 4 nummer 39**

In deze editie

- Van de redactie
- Vieringen met Allerzielen 2020
- Inzameling voedselbank
- Stemmen op projecten bij de Rabo clubsupport 2020
- Toekomst van de geloofsgemeenschap
- "Leven in een vreemde tijd" gedicht van Ans Bouman
- Bijzondere dagen in oktober/november
- Familieberichten
- Agenda

### Van de redactie

Helaas zijn de regels m.b.t. Covid-19 weer verscherpt. Dat betekent weer inleveren in de sociale contacten die we zo nodig hebben. Laten we proberen daar op een andere manier invulling aan te geven. Ans Bouman schrijft daarover in haar gedicht.

De volgende nieuwsbrief verschijnt half november. Heb je nieuws voor de volgende nieuwsbrief mail dan naar [peddelredactie@hotmail.com](mailto:peddelredactie@hotmail.com)

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma

## Vieringen met Allerzielen 2020

Zoals u zult begrijpen, zijn, in verband met de ontwikkelingen rond het Coronavirus, alle geplande vieringen met Allerzielen geannuleerd. Daarvoor in de plaats wordt er in de parochie een centrale online viering georganiseerd waar de namen van alle overledenen van de parochie van afgelopen jaar zullen worden voorgelezen. **Deze viering is op zondag 1 november om 16:00 uur** en is rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. U kunt daarbij komen via de website [www.rkliemers.nl](http://www.rkliemers.nl).

Wel zullen we in Westervoort op 1 november van 17:00 uur tot 18:00 uur en 2 november van 17:30 uur tot 21:00 uur de kerk openstellen. U bent dan welkom om, als u dat wilt, het gedachteniskruisje van uw dierbare op te halen en een kaars op te steken. Nabestaanden kunnen kiezen om zelf het kruisje van de overledenen te pakken of het te laten hangen tot een later moment. U dient in de kerk wel een mondkapje te dragen.

We zullen erop toe zien dat, op het moment dat u in de kerk bent, er niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn. Tevens zal op de maandag het kerkhof extra verlicht zijn.

Uiteraard blijven de algemene RIVM regels van kracht:

- Blijf thuis bij gezondheidsklachten
- Houd 1,5 m afstand
- Ontsmet uw handen bij binnenkomst
- Schud geen handen

Volg het lokale protocol en de instructies van de koster of vrijwilliger.

De nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar ontvangen ook nog een persoonlijk bericht.

Nogmaals: het spijt ons dat dit zo loopt. We wensen u alle goeds en veel sterkte.

De Locatieraad.

---

## Inzameling voor de voedselbank

Zoals velen van u weten staat er in ons Stiltecentrum een mand waarin u spullen kunt doneren voor de voedselbank. Onze diaken Adri van Zundert zorgt er dan voor dat dit wordt afgeleverd bij de voedselbank. Alle houdbare spullen zijn welkom. We schrijven: "Zoals velen van u weten", omdat deze mand regelmatig helemaal vol is. Bijgaand een foto van begin oktober. Wanneer we dan Adri bellen met de mededeling dat hij hoognodig de inhoud weer moet komen ophalen, zegt hij: "Jullie mogen in Westervoort trots zijn. Ik hoef nergens zo vaak die mand leeg te maken!".



**Stemmen op het fietsenproject van Adri, Stichting Repaircafé, Inloophuis De Herberg, of Stichting over Rood Arnhem**

## bij de RABO Clubsupport 2020

De Rabobank organiseert elk jaar een actie voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. In het verleden heette dat de Rabo Clubactie. De Rabobank stelt een groot geldbedrag ter beschikking ter ondersteuning van deze initiatieven. Leden van de Rabobank kunnen dan stemmen op hun favoriete organisatie. Het geldbedrag wordt verdeeld evenredig aan het aantal stemmen. Hoe meer stemmen, hoe groter het aandeel in de pot. Vorig jaar heeft het fietsenproject van Adri van Zundert daar een mooi bedrag aan overgehouden.

Dit jaar roepen we u op om weer te stemmen op één van de volgende initiatieven:

- Uiteraard het **LBB de Liemers (Low Budget Bikes) project van Adri**. Dat project hoeven we inmiddels niet meer uit te leggen, iedereen die de Peddel leest kent dat. Heel veel mensen (waaronder ook veel kinderen) in Westervoort en Duiven rijden op een fiets van dit project.
- **Stichting Over Rood Arnhem**. Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers (vooral ZZP-ers) bij een (door)start, schulden en administratieve achterstanden. Over Rood is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst. Dit met hulp en ondersteuning van administratieve vrijwilligers. Mede dankzij steun van de Dullertsstichting, Arnhemse Stichting Bijzondere Noden, ING Fonds, Rabobank Arnhem en Omstreken en de Stichting Schulden Voor Kansen kunnen zij kwetsbare ZZP'ers helpen naar een toekomst met perspectief. Maar ze tonen ook hun maatschappelijke betrokkenheid door het ondersteunen van burgerinitiatieven. Via de Liemers Uitdaging ondersteunt Over Rood ook de werkgroep Toekomst Kerkgebouw door het beschikbaar stellen van een deskundige adviseur Marc Samuels.
- **Stichting repaircafé**.
- **Stichting inloophuis De Herberg**  
Deze laatste twee zijn bij u allen zeer bekend en worden enorm gewaardeerd. Ook deze worden van harte aanbevolen.

Wil je het werk van deze organisaties steunen en stem jij mee? Dit jaar is het te verdelen bedrag € 200.000,-. De leden van Rabobank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt. Hoe kun je steunen?

- Op dit moment kun jij als lid van de Rabobank jouw stem uitbrengen op clubs en verenigingen uit jouw buurt.
- Stemmen verloopt dit jaar anders dan je gewend bent. Via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kun je stemmen op jouw favoriete club. Leden ontvangen dit jaar geen stemcode per e-mail of post. Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf regelen'.
- Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je geen toegang tot de Rabo App en Rabo Internetbankieren, dan ontvang je van de Rabobank een e-mail met unieke stemcode. Hiermee kun je stemmen via [www.rabobank.nl/clubsupport](http://www.rabobank.nl/clubsupport)
- Nog geen lid van de Rabo? Dat kun je eenvoudig (en kosteloos) worden via de app of de website van Rabobank. Eenmaal lid kun je direct je stem uitbrengen.
- De stemperiode eindigt zondag 25 oktober 2020.

Doe mee, deel dit bericht en help ons helpen. Samen staan we sterk!

---

## Toekomst van de geloofsgemeenschap



In het begin van dit jaar hebben we beloofd u allen op de hoogte te houden over de ontwikkelingen in de toekomst. Helaas hebben we dat veel minder kunnen doen dan we van plan waren. Covid-19 gooide ook hier nogal wat roet in het eten. Dat wil echter niet zeggen dat er niets is gebeurd, alleen ging dat wat langzamer en veel meer achter de schermen. Vanuit de Locatieraad, maar ook vanuit werkgroepen, zijn we heel intensief bezig geweest. Gelukkig kunnen we nu langzamerhand wat concreter worden.

### **Lokaal geloven**

Kerken gaan sluiten. Betekent dat, dat geloven ophoudt? Veel mensen zeggen dat ze toch geloven en blijven geloven. Een van de voorwaarden voor een gezonde geloofsgemeenschap is dat er gelegenheid is voor gezamenlijk bezinnen. Daar waren we op verschillende manieren al mee bezig. Daar willen we nu zo snel mogelijk een nieuw initiatief aan toe voegen en wel:

### **“Geloven Nu”.**

We willen maandelijkse bijeenkomsten gaan houden voor iedereen die van elkaar wil horen en met elkaar wil delen, hoe je vandaag de dag kunt geloven. Die bijeenkomsten noemen we ‘Geloven Nu’-bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten praten we over geloofsvragen en levensvragen in het algemeen. We nemen een mooi evangelieverhaal als uitgangspunt. Maar het is niet nodig Bijbelkennis te bezitten. Een Bijbelverhaal kan een goed opstapje zijn voor gesprek en helpt om ook de diepte in te komen, als we dat willen. We luisteren er onbevvangen naar.

De bedoeling is om zoveel mogelijk in een vaste groep op een vaste avond samen te komen. We proberen dat in een ongedwongen sfeer te doen. Iedereen praat op de manier die zij of hij gewend is te praten en waarbij ook ruimte is voor humor. We proberen dat een acht of tien keer te doen. Daarna kijken we of het de deelnemers iets gebracht heeft.

Hoe ziet het programma eruit? We starten met een kennismakingsavond en een algemene avond. Daarna gaan we met een vaste opbouw werken: een avond begint met het voorlezen van een Evangelieverhaal. Vervolgens voeren we een gesprek naar aanleiding van enkele open vragen. Als het nodig is, kan er toelichting gegeven worden bij het Evangelieverhaal of bij de vragen. Er is ook alle ruimte voor het stellen van eigen vragen. Naast de vragen kunnen we ook gebruik maken van een afbeelding of een muziekstuk, dat betrekking heeft op het Evangelieverhaal. De avond wordt afgesloten met een kort gebed.

We willen starten zo snel mogelijk nadat er zich een minimum aantal mensen heeft aangemeld. De locatie is in de grote zaal van het parochiecentrum ‘De Herberg’, Dorpstraat 107 in Westervoort. Deze zaal beschikt over een uitstekende ventilatie die meer dan ruimschoots voldoet aan de RIVM richtlijnen. We beginnen om 20.00 uur en sluiten uiterlijk 21.45 uur af.

Graag opgeven bij Ed Janssen ([ehj.janssen@planet.nl](mailto:ehj.janssen@planet.nl) of 0617596543) het lokaal secretariaat van de geloofsgemeenschap Westervoort ([westervoort@rkliemers.nl](mailto:westervoort@rkliemers.nl) of per telefoon 0263118250 op vrijdagmorgen tussen 09:00 en 11:00 uur)

Omwille van het 1,5 meter afstand tot elkaar houden is er plaats voor maximaal 8 personen in de groep.

Nadere inhoudelijke informatie bij pastoraal werker Maarten Smits, [m.smits@rkliemers.nl](mailto:m.smits@rkliemers.nl),  
06-12 62 37 97

### **Toekomst gebouwen**

Ook over de toekomst van de gebouwen is er veel vooruitgang geboekt. Het project Kerkenvisie, dat bureau Spectrum uitvoert voor de gemeente Westervoort nadert zijn voltooiing. Gelukkig hebben veel mensen meegedaan aan de enquête waardoor we goede informatie hebben verkregen. Een probleem is hoe dat te delen met de Westervoortse bevolking in het algemeen en met de leden van onze geloofsgemeenschap in het bijzonder. De bedoeling was om openbare informatie- en inspraakavonden te organiseren, maar dat mag nu niet. We bezinnen ons op hoe dan wel. De verwachting is dat bureau Spectrum eind oktober/begin november het rapport aanbiedt aan de gemeente. Onze eigen werkgroep hoeft daar natuurlijk niet op te wachten om alvast verder te denken. In het rapport komen veel gegevens en adviezen, maar geen besluit over wat er met het kerkgebouw gaat gebeuren. Dat wordt bepaald door de verkoper (de Parochie) samen met de eventuele nieuwe eigenaar. Onze werkgroep heeft al veel kennis van en inzicht in de gegevens in deze studie. Daarnaast zijn we ook benaderd door meerdere partijen en geïnteresseerden met suggesties. Al die gegevens gebruiken we om een eigen voorstel te maken. We gaan er vanuit dat we toestemming krijgen van het parochiebestuur om hiermee een vervolgstudie te doen naar de financiële haalbaarheid zodat we ergens in februari een definitief plan hebben. We houden u op de hoogte.

---

### **Leven in een vreemde tijd**

Toch wordt er veel moeite gedaan  
om de geloofsgemeenschap te steunen.  
Al zal het op een andere wijze gaan  
er blijft iets om op te leunen.

Vertrouwen op God en op elkaar  
dat het eens voorbij zal gaan.  
En een goed vaccin maakt dat waar  
dan zullen we deze pandemie verslaan.

Afstand houden daar moeten we nu op letten  
iets dat eigenlijk niet bij mensen past.  
Om zo een stap in de goede richting te zetten  
en verlost te worden van deze last.

Even contact, een belletje, een goede wens  
niet enkel als er een jarige is.  
Maar even aandacht van mens tot mens  
want er wordt al zoveel gemist.

Vaak doet het meer dan je dacht  
het kan iemands dag fijner maken.  
Een bloemetje dat je even bracht  
is soms genoeg om uit een dip te raken.



Geduld is een schone zaak....  
een aloude zegswijze.  
Niet gemakkelijk, zoals zo vaak  
maar jong en oud gaan dat samen bewijzen.

Ans Bouman-Greven

---

## Bijzondere dagen in oktober/november

### Dag van de Stilte

**Datum:** zondag 25 oktober 2020

**Land / gebied:** [Nederland](#)

In Nederland vindt jaarlijks de 'Dag van de Stilte' plaats op de **laatste zondag van oktober**, de dag waarop de [wintertijd](#) ingaat. We hebben op deze dag een uur extra. Dit uur kunnen we gebruiken voor stilte.

Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.

Op de 'Dag van de Stilte' worden er verspreid over het hele land, allerlei activiteiten rond het thema stilte georganiseerd. Het doel van de jaarlijkse terugkerende themadag is om de waarde en werking van stilte en innerlijke rust onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek.

### Feest 7 november.

#### **Willibrord** (ook **Wilbert**; als bisschop: **Clemens-Willibrordus**) van **Utrecht**

(ook van Echternach, Luxemburg); bisschop & eerste geloofsverkondiger Nederland; † 739. Hieronder wordt een korte schets gegeven van Willibrords leven. Er worden vele legendes over hem verteld.

Hij werd in 658 in het Engelse koninkrijk Northumbrië geboren. Volgens de overlevering heette Willibrords moeder Menna. Vaders naam staat vast: Wilgils († 690; feest 30 januari). Willibrord werd reeds op 4-jarige leeftijd door zijn vader als [oblaai](#) aan het naburige klooster Ripon toevertrouwd. Meestal gebeurde dat pas, als het kind zeven jaar was. Vader trad bij die gelegenheid zelf in als monnik. Reden, waarom men wen veronderstelt dat moeder intussen gestorven was.

Op dat moment was Wilfrid († 710; feest 24 april) daar abt. Toen Willibrord twintig jaar geworden was, verhuisde hij naar klooster Rathmelsigi in Ierland om daar onder abt Egbert († 729; feest 24 april) zijn opleiding te voltooien. Deze abt wist velen van zijn onderdanen enthousiast te maken voor de overzeese missies. Zo landde Willibrord in een boot met twaalf gezellen in 690 op de kust van West-Friesland, het tegenwoordige Holland. Volgens de overlevering was dat aan de monding van Oude Rijn bij Katwijk. Geschiedkundigen menen tegenwoordig dat het nog een stuk zuidelijker was: op de Grevelingen.

Vanaf dat moment begon er een rusteloos leven in dienst van de verbreiding van het evangelie. Uitvalsplaatsen waren Utrecht, Antwerpen en Echternach. In Antwerpen kreeg Willibrord reeds na enkele jaren van de Frank Rohingus een kerkje aangeboden. In 695 ging

hij naar Rome, waar hij door paus Sergius I († 701; feest 9 september) tot bisschop werd gewijd, waarbij hij de naam Clemens aannam. Met behulp van Sint Irmina van Oehren († ca 708; feest 3 januari) stichtte hij in 698 de abdij van Echternach en vele andere kerken en kloosters. Pippijn II van Herstal († 714) gaf hem de mogelijkheid om in Utrecht het St-Maartens klooster en de St-Salvatorkerk te bouwen.

Willibrord voelde zich verantwoordelijk voor het behoud van de goede kloosterlijke geest in zijn stichtingen. Hij visiteerde zijn kloosters herhaaldelijk. Toen Pippijn in 714 stierf, moest Willibrordus tijdelijk naar Echternach uitwijken, gedwongen door de opstandige Fries Radboud. Redbad verwoestte de pas gebouwde kerkjes en vernietigde het werk dat tot dan toe met veel moeite tot stand was gebracht. Hij begon het evangelie te verkondigen in het Frankische land. In deze periode moeten we waarschijnlijk de verhalen plaatsen die vertellen over Willibrordus' werkzaamheden in het Zeeuwse en het Brabantse. Willibrord zou op het eiland Walcheren verschillende kerkjes hebben gesticht. Hij bracht ze onder in het bezit van Utrecht of van de abdij te Echternach. Drie eeuwen later probeerde graaf Robrecht de Fries van Vlaanderen († 1093) die bezittingen aan zich te trekken. De eilanders zouden hem hebben verjaagd; en de toenmalige abt van Echternach, Thiofrid († 1110) zou de zaak met de paus in orde hebben gebracht. Zijn missie naar Denemarken en Helgoland liep op een mislukking uit. Intussen zag hij door toedoen van de Friese vorst Redbad, die hij niet tot het Christendom had weten te bekeren, zijn levenswerk vernietigd worden: kerken en kloostertjes werden geplunderd, priesters gedood. Nu trok hij zich terug in de zuidelijke streken van ons land. Pas toen hier Redbad verslagen was door de Frankische vorst Karel Martel († 714), begon hij in de Friese gebieden aan de wederopbouw van het christendom. Hij was toen al op gevorderde leeftijd. De laatste jaren van zijn leven bracht Willibrord vooral door in zijn geliefde klooster te Echternach. Daar stierf hij te Echternach, 80 jaar oud, volkomen uitgeput en opgebrand in de dienst van het evangelie.

#### *Patronaten*

Hij is patroon van de Nederlandse kerkprovincie (sinds 1939), van het bisdom Haarlem en het aartsbisdom Utrecht; van de Nederlandse plaatsen Deurne, Oss, Sint-Willebrord en Vlaardingen. Er zijn (of waren) veel Willibrorduskerken.



Bovendien is hij patroon van de bakkers (Nijmegen), van bier- en wijnhandelaren, caféhouders en herbergiers (vanwege de bronnen en de vele wijnwonderen); van toneelspelers en dansers (vanwege de springprocessie te Echternach); en van de arbeiders. Daarnaast is hij patroon van de Sint-Willibrordvereniging.

Hiermee schijnt de beroemde springprocessie samen te hangen, die elk jaar op zijn feest te Echternach door duizenden pelgrims wordt meegemaakt.

In de 13e eeuw werd de omgeving van Trier waar ook Echternach onder valt, door een epidemie van Sint-Vitusdans getroffen. Men begon pelgrimages naar Willibrordus' graf te organiseren en riep zijn hulp in. De ziekte week. Sindsdien houdt men de herinnering aan dit wonder in ere met de 'springprocessie': drie stappen voorwaarts, twee achterwaarts, wiegend op de voorvoet.

Hij wordt afgebeeld als bisschop (tabberd, staf en mijter) vaak met een kerkmodel van de Utrechtse (Sint-Maartens)dom bij zich; daarnaast is er ook vaak een wijnvat te zien, waar hij soms zijn staf insteekt (onder invloed van legende 7.1).

Mocht u er meer over willen lezen dan kunt u terecht op:

<https://www.heiligen.net/heiligen/11/07/11-07-0739-willibrord.php>

---

## Familieberichten

### Overleden:

Op 22 september is Johannes Elemans overleden in de leeftijd van 84 jaar.

Op 25 september is Johann ter Voert overleden in de leeftijd van 87 jaar

Op 1 oktober is Theresia Oei- Knufman overleden in de leeftijd van 68 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe.

### Agenda

Zaterdag 24 oktober 19.00 uur: Woorddienst o.l.v. parochianen

Vrijdag 30 oktober 10.00 uur: Uitstelling met Eucharistie. Voorganger pastoor Thanh  
(andere tijd dan we gewend zijn!)

Maandag 2 november: ZIE BERICHT ELDERS IN DIT BLAD.

Zaterdag 7 november 19.00 uur: Uitstelling en  
Bezinning (foto gemaakt door Ina ten Broeke)

Zaterdag 14 november VERVALT

Vrijdag 27 november 10.00 uur: Uitstelling met  
Eucharistie. Voorganger pastoor Thanh  
(andere tijd dan we gewend zijn)



---

In het huis aan huisblad Gemeentenuuws staat ook de informatie over de vieringen

---