



Parochie Sint Willibrordus

De Peddel

Geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort

December 2020

Jaargang 4 nummer 41

In deze editie

- Van de redactie
- “Kerstgedachten” Ans Bouman
- Vieringen tijdens en rond Kerst
- Opening stiltecentrum bij slecht weer
- OJKW gaat digitaal
- Vrijwilligers
- De Nationale Kerstavond
- Ans Stuy stopt als secretaris van de locatieraad
- Toekomst geloofsgemeenschap
- Toekomst gebouwen
- Muziekbibliotheek Dames/Herenkoor Westervoort
- Bijzondere dagen in de kersttijd
 - Onnozele kinderen
 - Driekoningen
- Familieberichten

Van de redactie

Wat was 2020 een vreemd jaar. We missen het samen zijn en met elkaar vieren. Laten we blijven omzien naar elkaar. De redactie wenst u liefdevolle kerstdagen en een goed en gezond 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt half januari. Heb je nieuws voor de volgende nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma

Vieringen tijdens en rond Kerst



Zoals al eerder medegedeeld zijn er tijdens de kerstdagen geen vieringen van onze geloofsgemeenschap in de kerk in Westervoort. Wel zijn er mogelijk vieringen van de Thomasparochie op de ochtenden van eerste en tweede kerstdag. Bij het schrijven van deze Peddel was dat nog niet helemaal bekend. Deze vieringen zijn dan met maximaal 30 bezoekers en niet publiekelijk toegankelijk.

Wel zijn er livestreams van de kerstvieringen van de parochie via het YouTube kanaal van de parochie. U kunt dat vinden op: <https://www.rkliemers.nl/vieringen/>

Deze vieringen zijn op: **24 december** om 19:00 uur en op **25 december** om 09:30 uur. Ook hebben we voorlopig geen vieringen gepland in januari van het nieuwe jaar. De al eerder gepland vieringen van de GoedeMorgenKerk op 10 januari is uitgesteld tot nader order.

Openstelling Kerk met kerst

We hebben in de kerk wel de kerststal opgebouwd. Veel mensen hechten er aan om met kerst ook de kerststal te bezoeken. Bovendien is het voor veel mensen belangrijk om de gelegenheid te hebben even stil te kunnen zitten in de kerk. Daarom hebben we besloten die gelegenheid te creëren.

Stiltecentrum

De openingstijden van het Stiltecentrum worden niet gewijzigd. Iedereen wordt wel verzocht om afstand te houden. Mochten er al andere mensen binnen zijn, wacht dan even buiten. Bent u al binnen en ziet u mensen buiten wachten: blijf dan niet langer dan nodig binnen en geef ruimte aan de anderen. Gebruik in alle situaties waar ook andere mensen binnen zijn een mondkapje.

Kerk en kerststal:

De kerk wordt opengesteld voor o.a. bezoek aan de kerststal op 24, 25 en 26 december en wel van **14:00 – 16:00 uur**. U dient:

- de aanwijzingen van de vrijwilligers te volgen
- de aangegeven looproutes te gebruiken
- een mondkapje te dragen

Er zal op worden toegezien dat er niet meer dan ca 20 mensen tegelijk in de kerk zijn. In voorkomende gevallen kunt u worden verzocht om buiten te wachten of niet te lang in de kerk te blijven zodat anderen ook naar binnen kunnen.

Opening Stiltecentrum bij slecht weer

Ons Stiltecentrum is in principe elke dag geopend van 09:00 tot 16:00 uur. Dat is dankzij de vrijwilligers die trouw elke dag in de ochtend de deur van het slot halen en aan het einde van de dag weer op slot doen. Maar we zijn weer aangeland in de wintertijd en dat betekent dat het slecht weer kan zijn. Dat kan er in sommige gevallen toe leiden dat het bijvoorbeeld door gladheid niet verantwoord is om naar buiten te gaan. De locatieraad heeft vorig jaar in het kader van het veiligheidsbeleid besloten dat in zulke gevallen de vrijwilligers moeten stoppen met alle activiteiten waarvoor ze naar buiten moeten gaan. Mocht het toch nodig zijn dat een dergelijke activiteit moet doorgaan, dan mag dat alleen na uitdrukkelijke toestemming van de locatieraad. Wat betreft het Stiltecentrum is besloten dat in dergelijke situaties de deur die dag gesloten blijft.

Is het dus glad of extreem slecht weer? Houdt er dan rekening mee dat het Stiltecentrum die dag niet is geopend



Kerstgedachten

Kerstmis, het feest van Licht en Belofte
viering van de geboorte van het Christuskind
dat dit jaar met zoveel beperkingen begint.

Kerstmis, de kerststal in de kerk vertelt nu het verhaal
van Maria en Jozef en het kindje Jezus klein
zij nodigen ons uit om hier deel van te zijn.

Kerstmis, met herinneringen aan avondvieringen
klokken die luiden, brandende kaarsen en zingende mensen
dat is wat we voor volgend jaar zo van harte wensen.



Kerstmis, in een zo veranderde wereld
vol onrust, vragen en zorgen
dat het een troost mag zijn voor de dag van morgen.

Kerstmis, feest van Vrede en Hoop
thuis luisteren we naar de gezangen en gebeden
naar oude teksten, maar passend in het heden.

Kerstmis, feest van Liefde en Vertrouwen
dat Jezus ook nu onze verlosser zal zijn
van het leed dat corona heet, van angst en pijn.

Kerstmis, feest van Geloof in de redding van de mensheid
door te leven met respect voor onze aarde
zo bedreigd en toch onze grootste waarde.

Ans Bouman



OJKW gaat digitaal



De redding voor kerst 2020 van het OoJeeKaaWee

Het OudJongerenKoorWestervoort zou dit jaar met Kerst voor de laatste keer de muzikale ondersteuning van de gezinsviering verzorgen. Door de Corona perikelen gaat dit niet door. Sterker nog, met Kerst gaat geen enkele viering meer door in Westervoort.

In de jaren '60 werd er voor 15-jarigen iedere maand een activiteit georganiseerd. Eén van de begeleiders was Sjef de Bruijn. (In die tijd onderwijzer op de Dominicus.) Nu was zijn broer, Frans, dirigent van een koor uit Nijmegen en Sjef vroeg zich af of het zingen van liedjes misschien ook iets was voor de 15-jarigen. De groep reageerde zeer enthousiast. Frans nam voor Sjef de begeleiding en de liedjes op met een bandrecorder en daar werd dan mee geoefend. Na een tijd kwam natuurlijk de vraag wanneer ze de liedjes in de kerk mochten laten horen tijdens een viering. Na overleg met pastoor Kuipers, gebeurde dit dan ook en zie, het JongerenKoor Westervoort was geboren. We schrijven dan 1966! Er volgden de nodige dirigenten. De meesten hadden connectie met het onderwijs. In 1982 gaf Ivo Kattenbelt te kennen, dat hij wilde stoppen met het koor. En weer kwam er een onderwijzer voor het koor te staan. De nieuwe dirigent werd Willem Jan Schuurman. In deze tijd zong het koor natuurlijk de jongerenvieringen in de kerk, maar ook in ziekenhuizen en instellingen werd er gezongen. Een bijzonder optreden was het zingen in de gevangenis De Kruisberg, maar ook het meedoen aan een korenfestival in Rijsbergen. Daarnaast zong het koor natuurlijk ook bij huwelijken, doopvieringen en soms ook tijdens een rouwdienst/ begrafenis. In deze periode heeft het koor ook heel vaak gezongen tijdens de vormselvieringen. Het hoogtepunt was natuurlijk Kerstavond. Daar keek iedereen van het koor altijd weer naar uit.

Op 27 oktober 1991 is er een heel weekend feest geweest ter gelegenheid van 25 jaar JKW. In een afgeladen vol Zalencentrum Wieleman werd een geweldig concert gegeven. Er werden naast het normale repertoire ook andere liederen gezongen. Dit laatste deed het koor ook altijd tijdens de slotavond voor de vormelingen en hun ouders in het Trefcentrum. Naast het zingen was er ook tijd voor Nieuwjaarsfeesten, kampweekenden, samen sporten. Het koor had een eigen koorblad: Akkoord! Hier stond het wel en wee over het koor in. In 1997 nam Willem Jan Schuurman afscheid van het koor en werd Annemieke McQue de nieuwe dirigent, maar met kerst 2000 bleek dat het enthousiasme steeds minder was geworden. Samen werd er besloten om er een punt achter te zetten. Met een klinkende laatste kerstviering was dit het einde van het JKW, oftewel het JongerenKoor Westervoort.

In 2004 stopte het kinderkoor De Kerkrakkertjes van de St. Werenfridus. Op kerstavond zou er geen kinder- of jongerenkoor zingen! Een maand voor kerst werd er contact gezocht met de werkgroep gezinsvieringen. Zou het misschien mogelijk zijn, dat we met oud-leden van het JKW tijdens hun viering konden komen zingen? Het antwoord hierop was: "Heel graag!" Snel werden alle koorleden benaderd en op de St.Werenfridusschool werd er voor het eerst gerepeteerd. Het was een kwestie van "aftikken ...en lekker samen zingen. Met Kerst kwam het OoJeeKaaWee voor het eerst zingen. Onverwachts, want het was natuurlijk te laat om te

vermelden in De Peddel. De mensen die op die avond in de kerk waren, waren blij verrast. Na deze kerstavond heeft het OoJeeKaaWee tot en met Kerst 2019 deze vieringen helpen verzorgen. Een bijzonder accent was, dat kinderen Van de Brug mee konden zingen. Op die manier werd nog beter onderstreept dat het een gezinsviering was. De kinderen (en de parochianen) vonden het geweldig. De kerk zat helemaal vol...tot op het balkon.

Het JKW, maar ook het OoJeeKaaWee, heeft alleen zo lang kunnen bestaan, omdat er natuurlijk zangers en zangeressen waren. Maar in tegenstelling tot de beginjaren, was er een fantastisch combo bij gekomen. Zij konden werkelijk alles spelen. Van tijd tot tijd bliezen muzikanten van OBK ook mee, maar dan vooral tijdens de Kerstviering.



In december 2020 zou de laatste kerstviering verzorgd worden. Corona houdt dit echter tegen, helaas. Dit jaar geen liederen die het koor altijd met plezier zingt. Dus geen Heden, geen Momma Mary, maar ook geen Oh Holy Night!



Totdat Paul McQue en Karin van Dijk een geweldig idee kregen. Paul is al jaren de “leading man” bij het combo. Zo’n 32 jaar speelt hij hier al in mee. Het idee dat er dit jaar niks zou gebeuren kon er bij hen niet in. Ze bedachten een manier om toch een mooie invulling te geven aan kerst en met name aan deze laatste ‘kerst in de kerk’. Ze kwamen op het idee om een kerstnummer op te nemen in hun studioproject, “The Garden Studio Recording Sessions” (met gitarist/drummer/zanger Edwin van Wijk). Toen Paul dit voorlegde aan Willem Jan kwam de bal al heel snel aan het rollen. De koorleden werden één voor één uitgenodigd, zodat met de Corona maatregelen rekening gehouden kon worden. Ze waren enthousiast en deden allemaal mee en binnen no time is het idee tot uitvoering gekomen. Vervolgens werden op 13 december, ook weer geheel Corona-proof, prachtige video opnames gemaakt, zelfs met inzet van een drone. Dat alles is in de studio gemonteerd tot een prachtig resultaat.

Donderdag 24 december, vanaf 19.00 uur gaat de opname live. U kunt Oh Holy Night beluisteren en bekijken via: <https://www.facebook.com/GardenStudioRecordingSessions/> , maar ook via <https://www.westervoortplaza.nl>.

Omdat dit zo’n bijzonder project was heeft ook Omroep Gelderland hier aandacht aan besteed. U kunt dit terugkijken op <https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6568612/Met-kerst-zit-de-kerk-tot-de-nok-vol-maar-hoe-is-dat-dit-jaar>).

Kunt u niet wachten? Een voorproefje is te horen en te zien op:
<https://youtu.be/YXHzG9i4yh0>

Het koor is heel blij en trots dit mooie eindresultaat met jullie allemaal te mogen delen. Ze hopen dat jullie er nog lang van zullen genieten en wensen jullie allemaal hele fijne Kerstdagen!

De nationale kerstavond



KRO-NCRV presenteert op 24 december 2020 een unieke kerstviering: *De Nationale Kerstavond*. Een bijzonder programma vol muzikale hoogtepunten waarin Johnny de Mol, aan de hand van het aloude kerstverhaal een heel persoonlijke kerstvertelling brengt. Live vanuit de Domkerk in Utrecht op NPO 1.

Onder het mom: 'Als we niet met z'n allen naar de kerstnachtdienst kunnen, brengen wij de kerstnachtdienst naar jou', brengt Johnny de Mol op kerstavond een alternatieve kerstvertelling vanuit de Domkerk in Utrecht. Normaal puilen de kerken op kerstavond uit, voor veel mensen is dit een 'heilig' moment, het moment van bezinning en in saamhorigheid kerstliederen te zingen. Nu dat door Covid helaas niet mogelijk is zoals we dat gewend zijn wil KRO-NCRV kijkers een unieke gemeenschappelijke kerstbeleving bieden met De Nationale Kerstavond, live op NPO 1. Samen met artiesten als Iris Hond, Simone Kleinsma, Edsilia Rombley, Samantha Steenwijk en de 3J's.

Rode draad van De Nationale Kerstavond is het bekende aloude kerstverhaal uit de Bijbel dat Johnny een actuele en uitwerking geeft met een lach en traan. In zijn kerstvertelling deelt Johnny de Mol persoonlijke en maatschappelijke lichtpuntjes en vergelijkt hij de kribbe met zijn wieg en die van anderen. Hij brengt Nederland 'tezamen' op de Kerstavond, een avond die voor ons allemaal vol zit met herkenbare, grappige familieanekdotes en mooie herinneringen. Johnny reist in zijn vertelling langs hoop, troost, dromen en beloftes die we koesteren voor het komend jaar. Muzikaal en emotioneel kracht bij gezet door de mooiste kerst- en popliedjes, gezongen door een aantal van de beste artiesten van Nederland.

De Nationale Kerstavond is een verbindende en alternatieve 'kerstnachtviering' waarmee we alle Nederlanders een toegankelijke en hartverwarmende 'meezingbeleving' in de eigen huiskamers bieden. Kortom, een actueel kerstverhaal met een moraal. Het programma wordt geproduceerd door Mediawater en wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk in Nederland en het Kansfonds.

De Nationale Kerstavond: 24 december om 22.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2

Vrijwilligers

Afgelopen jaar is er veel veranderd voor de vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap en vanaf 1 januari verandert er nog veel meer. Dat betekent dat sommige vrijwilligers zullen stoppen, anderen minder taken en activiteiten hebben of andere taken op zich gaan nemen. Door Corona kunnen we als locatieraad (maar dat geldt ook voor de parochie zo laat het parochiebestuur ons weten) daar niet de aandacht aan geven die we graag zouden willen en waar die vrijwilligers recht op hebben. Zo is, als voorbeeld, ook de jaarlijkse vrijwilligersavond dit jaar niet doorgegaan. Wij beloven u echter dat we daar, zodra dat weer goed kan, op terug zullen komen en zullen proberen daar passend op te reageren

Ans Stuy stopt als secretaris van de locatieraad

Ans Stuy heeft aangegeven na ruim 2,5 jaar te stoppen met haar activiteiten als secretaris van de locatieraad. Per 1 januari verandert er veel in onze geloofsgemeenschap. Dat geldt ook voor de locatieraad. Activiteiten komen deels heel anders te liggen. Hoe en wat dat precies wordt is nog niet bekend maar daar denken we wel over na. Ans ziet daar voor haar zelf geen echt geschikte rol in. Wel heeft ze aangegeven beschikbaar te blijven voor losse activiteiten en/of projectjes. In haar periode als secretaris heeft Ans ons echt geholpen met het wat meer gestructureerd vergaderen en om een positieve en creatieve sfeer te verzorgen. Helaas hebben we, ook weer door corona, nog geen echt afscheid kunnen nemen. Via beeldbellen zagen we dat niet zitten. Zodra de gelegenheid zich voordoet, gaan we dat inhalen.

Ans nogmaals heel hartelijk bedankt voor je inzet.

De Locatieraad.

PS Mocht iemand zich geroepen voelen om mee te werken aan het opbouwen van een nieuwe structuur (nieuwe secretariaatsvorm bijvoorbeeld) dan horen we dat graag.

Toekomst van de geloofsgemeenschap

Lokaal geloven “*Geloven Nu*”.

Er hebben zich inmiddels 8 personen (waaronder drie uit andere geloofsgemeenschappen) aangemeld waardoor we kunnen starten. I.v.m. de corona-situatie zal dat waarschijnlijk op zijn vroegst pas in de tweede helft van januari zijn. Mochten er nog meer mensen belangstelling hebben dan kunnen we ook een tweede groep beginnen. Schroom dus niet om u dan aan te melden.

Graag opgeven bij Ed Janssen (ehj.janssen@planet.nl of 06-17596543), het lokaal secretariaat van de geloofsgemeenschap Westervoort (westervoort@rkliemers.nl of per telefoon 026-3118250 op vrijdagmorgen tussen 09:00 en 11:00 uur)

Nadere inhoudelijke informatie bij pastoraal werker Maarten Smits, m.smits@rkliemers.nl , 06-12 62 37 97

Toekomst gebouwen

Inmiddels hebben zich drie partijen aangemeld bij de werkgroep voor de herbestemming van het kerkgebouw. Daarmee zijn we in gesprek. We leggen uit wat wij graag willen en bespreken de ideeën van de andere partij. Het is nog veel te vroeg om al conclusies te trekken maar de eerste gesprekken zijn erg positief verlopen. We hopen eind januari naar het parochiebestuur te kunnen gaan met verdergaande voorstellen. Zodra dat mogelijk is, zullen we daar ook verslag van doen naar onze geloofsgemeenschap en alle andere belanghebbenden.

Muziekbibliotheek Dames/Herenkoor Westervoort

Ongeveer een jaar geleden is het dames/herenkoor van de St. Werenfriduskerk gestopt. Maar... we hebben nog koormuziek, ook van lang geleden, van ruim voor de 2^e Wereldoorlog. We willen dit graag opruimen.

De vraag is of er mensen zijn die interesse hebben in onze bladmuziek of muziekboekjes. Het opruimen zal begin februari zijn, dus indien u interesse heeft, dan graag spoedig contact opnemen met Jos Lemmen via telefoonnummer

06-11126019.

Hartelijke groet Jos Lemmen.

Bijzondere dagen in de Kersttijd

Onnozele-Kinderen

Datum: maandag 28 december 2020

Ook wel: Onschuldige Kinderen.

Op 28 december viert men in het christendom en met name in de katholieke kerk het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem die op gezag van koning Herodes werden vermoord.

Het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Matteüs meldt dat Herodes bang was dat de komst van een nieuwe Joodse koning het einde van zijn macht zou betekenen. Van de Wijzen uit het Oosten hoorde hij dat die nieuwe koning in Bethlehem geboren zou worden. Toen de Wijzen in een droom vernamen dat Herodes kwaadaardige bedoelingen had en het Kerstkind wilde doden, leidden ze hem om de tuin. Daarop ontstak Herodes in een hevige toorn.

"Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen." (Matteüs 2:16, zie: [Het verhaal van de drie koningen](#))

De katholieke traditie leert dat God de onschuldige jongetjes van Bethlehem had voorbestemd om door hun dood te getuigen van de Messias. Sinds de vijfde eeuw worden zij daarom als heiligen vereerd.

Het feest van de 'Onnozele-Kinderen' werd voor het eerst in het jaar 505 in Carthago gevierd. Het stamt van een oud Romeins kinderfeest, het 'festum puerorum'. Dit verkleedfeest, waarin oosterse, Romeinse en Keltische elementen waren opgenomen, werd door de kerk verboden.

In de loop van de tijd werd 'Onnozele-Kinderen' een (kerkelijk) kinderfeest. In die hoedanigheid werd het in Nederland uiteindelijk overschaduwd door de viering van Sinterklaas. Op 'Onnozele-Kinderen' waren vroeger de kinderen de baas en trokken zij



als volwassenen gekleed langs de deuren om geld of snoep te vragen. Dit bedelen om snoep en geld gaat terug op het kinderbisschopsspel.

Bij het kinderbisschopsspel werd tijdens de Vespers onder het Magnificat onder de scholieren een kinderbisschop gekozen. Deze jongen trad dan enkele dagen in klooster- en kapittelkerk als bisschop op. Met een groep kinderen als aanhang ging hij bij hoogstaande personen van kerk en gemeente eten en kreeg daar ook kleine geschenken. Ook verkleedpartijen hoorden bij het feest en er werden geschenken gegeven aan de koorknappen. In veel gezinnen mag het jongste kind kiezen wat er die dag gegeten wordt.

De moord op de onnozele kinderen wordt niet vermeld door de geschiedschrijver Flavius Josephus in een lijst van misdaden van Herodes van ongeveer 100 bladzijden.

In Spaanstalige landen worden op 'Onnozele-Kinderen' grappen uitgehaald als elders op 1 april.



Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569), Kindermoord te Bethlehem, olieverf op doek (111×160 cm) - 1566-1567. Kunsthistorisches Museum, Wenen

Driekoningen

Datum: woensdag 6 januari 2021

'Driekoningen', 'Epifanie' of 'Openbaring van de Heer' is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Op deze dag vieren de christenen het bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. Een wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid.

'Driekoningen' is een typische benaming van het volk. Het wijkt af van hetgeen er in het evangelie volgens Matteüs staat. Hierin is geen sprake van koningen maar van wijzen,

en bovendien wordt er geen aantal genoemd.

In de negende eeuw kregen de drie 'koningen' ook een naam: Gaspar, Melchior en Balthazar. Zij werden als vertegenwoordigers van de drie mensenrassen en van de drie toen bekende werelddelen aangezien. Dit is in overeenstemming met het evangelie, immers niet alleen het oude Godsvolk, de joden, maar alle volken, dus ook de heidenvolken, zijn geroepen tot de heerlijkheid van het beloofde Godsrijk.

Rond het feest van 'Driekoningen' bestaan er van oudsher vele volkse gebruiken. Een aardig gebruik is dat de kinderen op of rond 'Driekoningen' - verkleed als Gaspar, Melchior en Balthazar - van huis tot huis Driekoningenliederen gaan zingen en hiervoor van de toehoorders wat zakgeld of snoep krijgen.

Een gebruik in nog veel gezinnen is, dat men een boon stopt in het deeg van koek of oliebolletjes: wie de boon vindt in zijn koek of oliebol mag die dag koning zijn en het menu samenstellen. Een ander gebruik is het houden van volkse spelen en optochten. In sommige streken in Vlaanderen is het Driekoningenfeest uitgegroeid tot een carnavalesk, uitbundig volksfeest. Met dit feest wordt ook de kersttijd besloten.

In Spanje wordt Driekoningen (Los Reyes Magos) gevierd als Sinterklaasdag en krijgen kinderen cadeautjes, omdat op deze dag de wijzen uit het oosten ook geschenken aan het kindje Jezus gaven. Volwassenen geven elkaar vaak een kleinigheid in de vorm van een grapje. De dag ervoor wordt in bijna alle plaatsen een Driekoningenoptocht (Cabalgata de Reyes Magos) georganiseerd, vergelijkbaar met de intocht van Sinterklaas. De scholen zijn die dag gesloten en de bakkers bakken een speciaal gebak in de vorm van een "o" (de roscón de Reyes of rosca de Reyes, de ring van de Koningen).

In Duitsland heet dit feest 'Erscheinungsfest' en is het in sommige deelstaten een officiële feestdag. In Vlaanderen (Antwerpen) is het op de eerste maandag na de zondag na 'Epifanie' Verloren Maandag.

De oosters-orthodoxe christenen vieren op deze dag de doop van Jezus in de Jordaan. Toen maakte een stem vanuit de hemel openbaar, dat Jezus de Heer, de Messias is. Toen begon Jezus zijn openbare optreden. De katholieke christenen vieren de doop van Jezus een week later. Het derde 'moment' waarop openbaar wordt dat Jezus de Heer is, is de bruiloft in Kana: hier geschiedt dit echter niet door de Vader middels een ster of een stem, maar door Jezus zelf middels het wijnwonder.



Weerspreuken

"Als 't Driekoningen is in het land, stapt de vorst in het Vaderland."

"Zoals de wind op Driekoningen staat, staat hij bijna het hele jaar."

"Wie water drinkt dat op 6 januari rond middernacht uit een bron is geschept wordt de komende 7 jaar niet ziek."

"Zet met Driekoningen ramen en deuren open, want wind met Driekoningen brengt zegen."

"Met Driekoningen lengt de dag, zoveel een geitje springen mag."

"Als het op Dertiendag (13e dag na kerst = Driekoningen) vriest, vriest het zes/dertien weken lang."

"Driekoningen doet de dagen lengen en de nachten strengen."

"Met Driekoningen lengen de dagen een haneschreeuw."

"Op Driekoningen zijn de dagen gelengd, gelijk een ruiter op z'n peerd sprengt."

Familieberichten en gebedsintenties

Overleden:

2 december Mevr. Riet Krechting in de leeftijd van 88 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe

Misintenties

25 december

Jan en Rudie Rutjes, Cor Smits, Henk Smits, Wilma Wigman-Opgenoort, familie Wigman-Opgenoort, Jan Peperkamp, Bennie Bus, Ton Hendriks, Frans Holtslag, Bep Teunissen, Riek Oversteeg-van Wolferen, Henk Heijmen, Wim en Annie Grefen-Wanders, Anna Munster

Deze intenties zullen ook in de Livestream Eucharistie Vieringen genoemd worden.

In het huis aan huisblad Gemeentenuws staat ook de informatie over de vieringen

