

JONG RK LIEMERS



Na een toch wel apart schooljaar is de vakantie aangebroken. Misschien gaan sommigen van jullie (nog) weg of zijn jullie alweer terug. Ga je naar het strand, een pretpark, of misschien wel wandelen? Er zijn verschillende manieren van wandelen: op vakantie in de bergen wandelen, met je ouders in het bos gaan wandelen, de avondvierdaagse lopen. Of de echte vierdaagse van Nijmegen.

En je kan pelgrim worden, dan wandel je met God. In de loop van de tijd hebben heel veel mensen zo gewandeld met God. Er zijn speciale plekken waar men naartoe ging. In het noorden van Spanje is een grote kerk van Sint-Jacobus in de plaats Santiago de Compostella. Al in de Middeleeuwen wandelden mensen daar naartoe. In heel Europa zijn speciale wegen waarlangs pelgrims trekken.

Ook nu nog wandelen mensen soms maandenlang om in Santiago te komen. Wandelen als een pelgrim maakt je anders. Je loopt, je leest de Bijbel, je praat met mensen, je denkt na over het leven. Door te wandelen als een pelgrim verdiep je jouw geloof. Je bent niet zomaar onderweg, je wandelt met God!

Pelgrims hebben tekens achtergelaten langs de paden die hen naar hun doel voerden. Daarbij horen kerken, kloosters, hospitalen en grafstenen. Maar het meest interessante, het meest pelgrimachtige teken is toch het

'Onderweg stopten we soms even om naar de mooie natuur te kijken. Ook was het heel rustgevend om 's ochtends door de buitenlucht te wandelen en te luisteren naar de zingende en kwetterende vogels in de ochtendzon.' (KIND NA WANDELING)



LABYRINT

WANDELEN - PELGRIMEREN - LABYRINT

Het pelgrimslabirint is een doolhof, maar dan niet een om in te verdwalen, maar om – net als op een pelgrimage – na veel omzwervingen je doel te bereiken. Het labirint is een echte 'reis naar dichtbij'.

Een labirint is een slingerend pad dat doorloopt naar het eindpunt. Het is geen doolhof waarin je kunt verdwalen of vastlopen. Je loopt rustig naar binnen, en even rustig weer naar buiten. Tijdens het lopen kun je mijmeren.

Het labirint is een bekend spiritueel symbool, ook in kerken afgebeeld, bijvoorbeeld in de vloer van de kathedraal van Chartres.



Op heel veel plaatsen in Nederland is wel een labirint te vinden. Bijvoorbeeld in de Martinuskerk in Oud-Zevenaar of in Museumpark Oriëntalis bij Nijmegen. Wil je zelf eens in een labirint lopen, kijk dan op onderstaande link om een labirint in de buurt te vinden.

<https://labirintwerk.nl/labirintbezoeken/>

Teken zelf eens een labirint en 'loop' met je vinger naar binnen en langzaam weer naar buiten. Het tekenen is niet moeilijk, kijk maar naar dit filmpje: <https://youtu.be/h18XK2xDnFY>.

