

JONG RK LIEMERS



DE BESCHUTTING VAN HET DONKER

In deze wintermaanden is het vroeg donker. Deze duisternis kan geheimzinnig zijn of misschien ook wel spannend. Want midden in de nacht kan je ineens wakker worden of juist heerlijk liggen dromen. In de nacht, als het rustig en stil is, kan je soms ook de stem van God beter horen en verstaan. Het maanlicht tovert schaduwen tevoorschijn. De nachtdieren laten zich voorzichtig zien. Sommige dieren slapen in hun warme holletjes en worden de hele winter zelfs niet één keertje wakker.

God schiep de dag én de nacht. Beiden zijn onverbreeklijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Na elke dag wordt het weer nacht en na elke nacht - daar kunnen we op vertrouwen - gloort altijd weer de hoop en het licht van de morgen. Ook als het bij ons van binnen donker is, is God ons nabij en behoedt ons.



SPELEN MET LICHT EN DONKER

Je kunt met licht en donker heel goed spelen.

Hang bijvoorbeeld een wit laken op, zet er een lamp achter en vervolgens kan je met je handen of je lichaam een schimmenspel maken op het kleed.

Of maak een schaduwtheater: Van papier kan je zelf figuren maken, een stevige stok er onder en spelen maar. Bij laagstaande zon gewoon voor het raam of anders met een lamp er onder.



Bij nog een spelletje in het donker moeten jullie proberen om je eigen ballon zo lang mogelijk in de lucht te houden. Wie dit het langst volhoudt, die wint. In de ballonnen doe je glow-in-the-dark-staafjes of mini-led lichtjes, waardoor ze mooi licht geven in het donker.

Een ander leuk spelletje in het donker is zaklamp tikkertje. Alle kinderen mogen zich verstoppen in het donkere huis. En de tikker krijgt een zaklamp en moet de kinderen proberen te 'tikken' met de lichtstraal. Dat wordt rennen, bukken en wegduiken om uit het licht te blijven! Als de tikker alle kinderen geraakt heeft, is het spel afgelopen.



GODS SCHADUW

Dag en nacht, achter, voor en opzij,
Hij is er altijd en heel dichtbij.

Waar je ook gaat, wat je ook doet,
niet weg te denken, Hij is er voorgoed.

In je ziel, in je hart en je hoofd:
Altijd, zoals Hij heeft beloofd.



DONKER IS FIJN

Donker is fijn als je moe bent van licht,
dan doe je vanzelf je ogen dicht,
dan draag je een zonneklep of een bril,
omdat je even beschutting wil.

Donker is fijn als het sneeuwen gaat,
en je naar buiten mag op straat,
en je een glimmende glijbaan maakt,
terwijl de maan aan de hemel staat.

Donker is fijn als je je verstopt
onder oma's kleed dat ze net heeft geklopt,
dat ze jou roept, twee, drie, vier keer,
en dat je dan piept: 'Ik ben hier!!!'

Donker is fijn in een kerkgebouw,
als je verdriet voelt of berouw,
dat je dichtbij de kaarsjes zit,
en dat je vol vertrouwen bidt.

Donker is fijn na een drukke dag
als je weer fijn naar je bedje mag,
en je een kus krijgt op je gezicht,
en door de deur komt ...
een streepje licht.

(c) 2017 MdJ



WNF EARTH HOUR 2022

Tijdens Earth Hour, op zaterdag 26 maart 20.30 uur, gaat wereldwijd één uur het licht uit. Met deze krachtige symbolische actie geven miljoenen mensen, bedrijven, organisaties en gemeenten een signaal dat ze de toekomst van de aarde belangrijk vinden en we samen krachten moeten bundelen voor duurzame oplossingen.

Een mooie actie, vandaar dat we hier ook graag aandacht aan besteden. Want alleen als we samenwerken, en met zijn allen iets doen kan je ook daadwerkelijk iets bereiken. Niet dat je op een ander moet wachten tot hij / zij iets gaat doen. Maar gewoon samen, het er met elkaar over hebben, elkaar aansteken.

Of uitdoen ...

