



Parochie Sint Willibrordus

WESTERVOORT

De Peddel

Geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort

april 2024

Jaargang 5 nummer 78

In deze editie

- Van de redactie
- Van de locatieraad
 - Stiltecentrum
 - Begraafplaats
 - Pasen in Westervoort
 - Vrijwilligers gezocht
- Vieringen
 - In de Herberg
 - In de Wilgenpas
 - In de Meridiaan
- Zaterdagavondkerk 20 april
- Bloemetje van verbondenheid
- Foto's kieken
- Luistercafé 't hoort in Westervoort
- Het Luistercafé is op zoek
- Nopie van Nees: Tweezaam, driezaam, één
- Gedicht Ans Bouman: VROUWEN protest
- Bijzondere dagen
 - Landelijke dag tegen Pesten
 - Sint Joris
- Familieberichten
- Agenda
- Bereikbaarheid geloofsgemeenschap Werenfridus

Van de redactie

Het is mooi dat er zoveel gebeurt in en rond ons kerkgebouw. We kijken uit naar het eindresultaat. De volgende nieuwsbrief verschijnt half mei. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com

De redactieleden Ed, Marie-Térèse en Gemma

Van de locatieraad

Wat betreft de verbouwing van het kerkgebouw zitten we momenteel in een moeilijke periode. In verband met de vele bouwactiviteiten is het niet meer mogelijk om de Herberg te gebruiken tijdens de werkuren. Dat betekent dat voor alle dagactiviteiten alternatieven moesten worden gezocht.

Inloophuis de Herberg: Het besluit om het gebouw overdag te sluiten heeft de meeste gevolgen voor deze activiteit. Gelukkig leven we in een samenleving waar nog steeds veel mensen iets voor elkaar over hebben. De sportverenigingen hebben direct positief gereageerd op de noodkreten en het Inloophuis kan tot nader order gebruik maken van de faciliteiten in het clubgebouw van AWV. Grandioos.

Stiltecentrum

Het tijdelijke Stiltecentrum moest worden ontruimd in verband met de voortgang van de bouw. Daarvoor werd de ruimte voor de definitieve plaats van het Stiltecentrum beschikbaar gemaakt. Die hebben onze vrijwilligers weer fantastisch voorzien van een tijdelijke inrichting zodat we binnen een paar dagen weer open konden. De definitieve afwerking van vloer en deuren zal in september plaatsvinden. Helaas is de toegang vanaf de Dorpstraat niet meer te gebruiken en zal men via de achterkant van de begraafplaats naar de ingang moeten.



Begraafplaats

Dat laatste geldt ook voor de begraafplaats. De toegang vanaf de Dorpstraat is tijdelijk geblokkeerd door de bouwwerkzaamheden. Ook hiervoor moet de achteringang vanaf de parkeerplaatsen bij de sportvereniging worden gebruikt. Ingang Herberg: de ingang van de Herberg is buiten werkuren te bereiken via de zijdeur aan het terrasje aan de linkerkant van het kerkgebouw.

Pasen in Westervoort



De viering op Paasavond was ook dit jaar weer geslaagd. Met in totaal zo'n zestig mensen, inclusief het koor was het Trefcentrum weer aardig gevuld. De ruimte was mooi aangekleed en de sfeer was mooi en ingetogen. Velen spraken van een gemeenschapsgevoel. Na afloop weer koffie of thee met iets lekkers. De mening was na afloop ook weer hetzelfde: Volgend jaar weer herhalen.



Vrijwilligers gezocht

Wie komt ons helpen bij het beheer van de Herberg? We hebben de mogelijkheid gekregen om een deel van de ruimtes in het voormalige parochiehuis en de kerk te blijven gebruiken voor de gemeenschap. Daarvoor hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig. Zonder vrijwilligers is het beheer niet mogelijk. Een behoorlijk deel hebben we al ingevuld, maar nog niet alles. Zeker wanneer we de taken kunnen verdelen is de belasting per persoon niet zo groot. Wie kan en wil ons helpen bij een aantal praktische zaken rond het beheer van de ons ter beschikking staande ruimtes? Invulling van vrijwilligerswerk gaat altijd in overleg en moet passen bij de wensen van de vrijwilliger. Voor informatie of nog beter aanmelden: neem contact op met Ed Janssen. (0617596543 of ehj.janssen@planet.nl)

Stichting Gemeenschapscentrum de Herberg

Vieringen in Westervoort

Vieringen in de Herberg

Zaterdag 20 april	19.00 uur	Zaterdagavondkerk	Werkgroep	Zaaltje in de kerk *
Zaterdag 17 juni	19.00 uur	Zaterdagavondkerk	Werkgroep	Zaaltje in de kerk *
Zondag 21 juli	9.30 uur	Zondagmorgenkerk	Werkgroep	Zaaltje in de kerk *

*Ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg

Vieringen in de Wilgenpas

Woensdagmiddag 29 mei	15.00 uur	Viering	Voorganger: Maarten Smits
--------------------------	-----------	---------	---------------------------

Vieringen in de Meridiaan

Dinsdagmiddag 4 juni	15.00 uur	Viering	Voorganger: Dominee Margreet de Bree
-------------------------	-----------	---------	--------------------------------------

In verband met de onzekerheid rond de bouwactiviteiten in mei gaat de geplande Mariaviering helaas niet door.”

Zaterdagavondkerk, 20 april

In de viering van de zaterdagavondkerk op 20 april gaat de eerste lezing over wonderverhalen, de tweede lezing over kiezen, kiezen voor Jezus.

Wat zijn dat: wonderen? Wonderverhalen hebben twee doelen voor ogen: Ze openbaren iets over God en ze houden een opdracht in. Ze roepen op: Ga en doe zoals in dit verhaal wordt verteld. Namelijk: Ga bevrijdend om met mensen.

De tweede lezing gaat over kiezen voor Jezus. Kiezen we echt? Daarvoor lezen we het Evangelie: Johannes 6, 60-69
U bent van harte welkom om 19:00 uur in de Herberg

Bloemetje van verbondenheid



Het bloemetje van verbondenheid is in maart gegaan naar:

Mevr. Thea Heijmen - te Witt
Mevr. Rinie Krechting- Grob

Foto's kijken

De serie Foto's Kieken is een ongekend succes! Steeds een wisselend groepje van 20 mensen probeert foto's uit de oude Westervoortse doos te herkennen. Er worden veel vragen beantwoord: Wanneer is deze foto genomen? Wie staan erop? Waar was dit?

Complete families, al lang uit het straatbeeld verdwenen panden en vastgelegde feestelijkheden als processies of pelgrimages komen voorbij. Er zijn telkens andere foto's, maar wèl uit de vorige eeuw.

De Historische Kring is blij met uw hulp, en meehelpen kost natuurlijk niets. Sterker nog: een kop koffie en overheerlijke soep zijn onze grote dank!

Het is geen wedstrijd, en er is steeds een wisselende samenstelling.

Wilt u ook een keer meedoen? Op 21 april (11.00-13.30 uur) zijn nog een paar plekjes vrij. Kent u Westervoorters die meehelpen willen? Alle ogen helpen! Ook zij zijn van harte welkom! (Wèl graag even aanmelden).

Als u vragen heeft, of weten wilt wanneer u van de partij kunt zijn, bel dan gerust met: Ans (06-8007 8024), of met Chris (06-1907 4359).

Luistercafé 't hoort in Westervoort



Stichting Gemeenschapscentrum de Herberg organiseert op donderdagavond 25 april weer een avond om in te lijsten. Deze keer worden woorden aan kunst verbonden. Wil Schropp vertelt waarom hij van hout houdt en de kunst verstaat daar fabelachtige vormen aan te geven. Dit kunstwerk (ICARA van oerhout) staat op deze avond centraal.

Inwoners van Westervoort worden met dit artikel uitgedaagd om in een gedicht of gedachten woorden te verbinden aan dit prachtige kunstwerk en dat op 25 april uit te dragen. Dus niet enkel 'kom dat horen, kom dat zien', maar ook 'kom het zeggen'.

De entree is gratis en aanmelden hoeft niet. De avond staat onder leiding van onze dorpsdichters Herman Delwig en Humphrey Ottenhof. Muzikale intermezzo's completeren onze luisterrijke avonden, waar het huiselijke en laagdrempelige hoog in het vaandel staat.

Locatie: Trefcenter – Dorpstraat 100, Westervoort.

Aanvang: 20.00 uur

Inloop vanaf 19.30 uur.

Het Luistercafé is op zoek

Wie durft zijn of haar schrijvende, dichtende, musicerende of kunstzinnige noten onder dorpsgenoten te tonen?

Het Luistercafé 'T HOORT IN WESTERVOORT' wordt al steeds meer een begrip in ons dorp.

Iedere laatste donderdagavond van de maand laten schrijvende, musicerende en anders kunstzinnige dorpsgenoten daar van zich horen. Vooral voor mensen die in kleine huiselijke sfeer van zich willen laten horen is het Luistercafé een uitstekend podium. Geen grote zaal met hooggespannen publiek, maar eenvoud is de successleutel. Het struikelen over woorden of af en toe een toontje ernaast zitten, is daarom juist de charme van deze avonden. Voor de invulling van onze avonden zijn wij op zoek naar schrijvende, dichtende, musicerende of kunstzinnige dorpsgenoten.

Meld je aan of stel je vragen aan:

Ed Jansen – ehj.janssen@planet.nl

Humphrey Ottenhof – humphrey.ottenhof@gmail.com

Herman Delwig – hermandelwig@gmail.com

Het Luistercafé is een initiatief van Stichting Gemeenschapscentrum de Herberg.

Tweezaam, driezaam, één...



Hoe zou God op zijn lauweren hebben gerust, toen hij op het hemelse idee kwam om te gaan scheppen? Zou Hij zich in die eeuwigheid van de eeuwigheid erg hebben verveeld, voordat Hij tot die drang kwam? Zou Hij misschien erg eenzaam zijn geweest, toen Hij in alle plooiën van het heel-al zijn weg al tijdenlang blindelings wist te vinden? Of zou Hij juist enorm genoten hebben van zijn vrijheid, zijn lichtheid, het niets-moeten en compleet

zijn. Zou Hij zijn levensplezier hebben willen delen, simpelweg omdat gedeelde vreugd ook in diè dagen vast dubbele vreugd was? Zou Hij erg lang hebben nagedacht over hoe dan dat delen moest, zo in zijn uppie? Of was één dag (volgens de overlevering dan) genoeg om een nieuwe wereld te maken. Om een zon te laten schijnen. Om sterren te fabriceren. Om stof te doen opwaaien?

Waren de engelen, die in Genesis tegelijk met de zon en de maan en de sterren hun plekje kregen, té goed voor het paradijselijk leven? Of was er op die zesde dag voldoende tijd om Zijn evenbeeld te maken?

Was het de wetenschap van God dat één hart misschien wel géén hart was? Of dat, bij nader inzien, dat éne hart pas tot leven zou komen, als er een tweede was?

Heeft God het beste willen geven aan zijn evenbeeld zonder omzien? Of is Hij zich niet bewust geweest van de gevolgen van de keuzevrijheid die hij meegaf met zijn adem?

Moeilijke vragen.

Niemand van ons was erbij. Laat staan, dat een antwoord eenvoudig is. Er zijn geen tapes, boeken of beeld om het na te zien. We proberen alleen te geloven. En dat is al méér dan moeilijk genoeg.

Je hoort mij niet klagen over het leven. Ik ben blij met elke ademteug, en zelfs met het besef van de eindigheid.

Je hoort mij niet zeuren over die ene appel: een paradijs is geweldig, natuurlijk, maar ik ben er toch eentje van beloning naar prestatie, in plaats van onafgebroken overweldigende, grootse keuzes....

Je hoort mij ook niet mopperen over mijn naasten: ieder mag zijn, wie hij is. Geef elkaar de ruimte en vul je eigen plekje, zoals je wilt....

Toch ontgaat me het waaróm van de Schepping van een man en een vrouw. Niemand was in die dagen nog echt bespraakt, laat staan geletterd. Hebben we het van Hem van horen zeggen? Is het een weten in ons eigen zijn? Of is het een verlangen, misschien van Hem? Misschien van ons? Had Hij het van twee kanten willen bekijken? Een beetje Venus, en een beetje Mars? Of is het evenbeeld van Hem inmiddels al in duizenden, miljoenen stukjes uit elkaar geraakt?



Moeten we misschien juist zijn evenbeeld nog worden? Dat we op zoek gaan naar elkaar? Weten bij wie we ons thuisvoelen? Dat we elkaar raken? Elkaar passen? Bij elkaar horen? Sámen zijn? Samen zijn? Als een puzzel die het uiteindelijke plaatje met voldoening toont?

Dat we onlosmakelijk dat ène geheel zijn?

En versta me goed: ik wil natuurlijk niet beweren dat God niet méér dan een puzzel is, maar ik wil proberen uit te leggen, dat we met allemaal samen die Ene kunnen proberen te zijn. Eén zijn in die beeltenis. Dat we, als we sámen zijn, zó véél méér zijn.

Elkaar raken, naar Zijn evenbeeld.

Weet u het misschien? Wilt u daarvan vertellen? Schrijf gerust!

NopievanNees@hotmail.com

VROUWEN in protest

Een gevoel van dreiging hangt in de lucht
mensen zeggen, het is een rare tijd.
Het onbezorgde van een lange periode van vrede
dat zijn we nu helemaal kwijt.

Meer dan 75 jaar was er vrede in Europa
nu beseffen we eens te meer de waarde daarvan.
We zien het lelijke gezicht van oorlog op meerdere fronten
en ontdekken hoe snel het veranderen kan.

Daar is groot verlies en zoveel pijn
voor veel vrouwen en moeders is dat het dagelijks bestaan.
Wanneer zullen zij protesteren, zal het genoeg zijn
en zal het weer om rust en vrede gaan.

Een oorlog kent alleen maar verliezers
en hoeveel tijd kost het om te helen.
Een generatie mensen wordt zo te kort gedaan
in meerdere landen, en dat zijn er velen.

Het is altijd een gruwelijk spel om macht
maar vrouwen en moeders kunnen dit breken.
Als zij opstaan en blijven protesteren
zal dat een spaak in het oorlogswiel steken.

Onze wereld is zo aan vrede toe
want de ongelijke strijd duurt al veel te lang.
Laten we met zachte aandrang bidden om vrede
of is bidden hiervoor niet meer van belang?

Ans Bouman



Bijzondere dagen

Landelijke Dag tegen Pesten, vrijdag 19 april 2024

Op deze dag wordt in Nederland extra aandacht besteedt aan het stoppen van pesten. Er wordt bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pestgedrag alleen maar erger wordt naarmate we ouder worden. Op scholen wordt één op de tien leerlingen gepest. Op het werk één op de acht en in het bejaardentehuis één op de vijf mensen. En toch blijven veel mensen zeggen dat pesten een kleuterding is...

Laten wij verantwoordelijkheid voor onszelf en onze eigen acties nemen en de wereld leuk en gezellig maken voor onszelf en iedereen om ons heen.

Sint Joris, dinsdag 23 april 2024

Joris (Georgius) van Cappadocië (gestorven 23 april 303) is een katholieke martelaar en heilige. Sinds 1222 is hij patroon (beschermheilige) van Engeland (Engels: Saint George). Tevens is hij als Sant Jordi de beschermheilige van de Spaanse autonome regio Catalonië. De meeste mensen kennen hem beter als Sint Joris met de draak. Sint Joris kwam uit een christelijke familie, aan het einde van de 3e eeuw. Zijn vader kwam uit Cappadocië, zijn moeder uit Palestina. Zijn vader, een officier in het leger, stierf toen Joris nog jong was.



Toen hij volwassen was, werd hij net als zijn vader militair en werd officier in het leger van Diocletianus. Toen deze een decreet uitvaardigde waarin de vervolging van christenen werd bevolen, weigerde hij hieraan deel te nemen, en verklaarde hij zelf christen te zijn. Hierop liet Diocletianus hem vermoorden.

In 303 werd de heilige Joris door de christenvervolgers vastgenomen en gefolterd. Hij werd op een rad gelegd met tweesnijdende zwaarden, in een ketel met kokende olie gestopt en dronk van een beker met vergif. Hij liep echter geen letsels op. Onder de indruk van dit wonder liet de

keizerin van Rome zich dopen. Omdat ze zich tot het christelijk geloof bekeerde, werd ze samen met Sint Joris op de toren van de stadsmuur onthoofd. Dit alles zou gebeurd zijn in het beloofde land.

De ridderlijke figuur van Sint Joris heeft altijd een bijzondere verering genoten.

Richard Leeuwenhart stelde hem aan tot patroon der kruisvaarders en de nationale synode van Engeland verklaarde hem in het jaar 1222 tot patroon van Engeland. Bij het ontstaan van Scouting werd de strijdbare martelaar tot patroon gekozen.

Sint Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom. Omdat het oorspronkelijke verhaal verloren is gegaan, werden mythen uit de Oudheid in het verhaal geïntegreerd. Zo heeft het verhaal ook overeenkomsten met Perseus. In de 'Legenda Aurea' uit de 13e eeuw wordt het verhaal voor het eerst in de huidige vorm beschreven. Hier speelt het zich af in Silena in Libië. In andere bronnen wordt echter ook Beiroet genoemd.

De stad werd door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden, zodat hij zich rustig zou houden. Toen de laatste schapen op deze manier verdwenen waren, eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot ook op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar Sint Joris viel de draak met een lans aan en verwondde het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondieer zou doden als iedereen zich door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij de draak en op die dag lieten 15.000 mensen zich dopen.

Familieberichten

Overleden:

Op 13 maart is overleden de Heer Piet Wijnands in de leeftijd van 88 jaar
Op 25 maart is overleden Mevr. Joke Smidt - Wanink in de leeftijd van 80 jaar

Op 5 april is overleden de Heer F. Munster in de leeftijd van 93 jaar
Op 6 april is overleden Mevr. Bisseling- Smits in de leeftijd van 93 jaar
Op 12 april is overleden de Heer Jan v.d. Linden in de Leeftijd van 91 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe.

Agenda

Herberg:

Zaterdagavond 20 april om 19.00 uur Zaterdagavondkerk (ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg).

Zaterdagavond 17 juni om 19.00 uur Zaterdagavondkerk (ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg).

Zondagmorgen 21 juli om 9.30 uur Goedemorgenkerk in het zaaltje in de kerk, (ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg).

Wilgenpas:

Woensdagmiddag 29 mei om 15.00 uur viering in de Wilgenpas, voorganger is Maarten Smits.

Meridiaan:

Dinsdagmiddag 4 juni om 15.00 uur viering in de Meridiaan, voorganger is Dominee Margreet de Bree.

Bereikbaarheid Geloofsgemeenschap St. Werenfridus

De geloofsgemeenschap Werenfridus is bereikbaar:

- Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties kunt u elke werkdag (maandag t/m vrijdag) terecht bij het centrale secretariaat tel; 0316-523468
- Voor noodgevallen: 06 12623203

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden: westervoort@rkliemers.nl

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per email kunnen worden afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 09:00 – 21:00 uur op 06 41260549

Voor zaken betreffende de begraafplaats: Jan van der Meer, tel; 06-57319183