



# Parochie Sint Willibrordus

WESTERVOORT

## De Peddel

Geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort

november 2024

Jaargang 5 nummer 83

### In deze editie

- Van de redactie
- Van de locatieraad
- Vieringen
  - In de Herberg
  - In de Wilgenpas
- Bloemetje van verbondenheid
- Nopie van Nees: Tik Tok
- Boekentip: Roomse restjes
- Bijzondere dagen
  - Internationale dag van de verdraagzaamheid
- Agenda
- Bereikbaarheid geloofsgemeenschap Werenfridus

### Van de redactie

Eind van de maand gaan we weer van zomertijd naar de wintertijd. Nopie van Nees neemt ons in zijn stukje mee in de 'tijd'

De volgende nieuwsbrief verschijnt half november.

Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief mail dan naar [peddelredactie@hotmail.com](mailto:peddelredactie@hotmail.com)

De redactieleden Ed, Marie-Térèse en Gemma

## Van de Locatieraad

Vandaag heb ik Inloophuis de Herberg en de kleine zaal bekeken; en een blik geworpen in de toekomstige "grote zaal": de zaal met het priesterkoor. De zaal gaat "Werenfridus zaal" heten en het priesterkoor zal met pijn in ons hart bühne of toneel genoemd worden. In deze zaal zullen diverse bijeenkomsten worden gehouden. Zaterdag Avond Kerk en Zondag Morgen Kerk, diensten behorende bij uitvaarten, en diverse andere bijeenkomsten passend bij de wensen van de gemeenschap en de mogelijkheden die contractueel zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. De planning is dat de huisartsenpraktijk per 1 november verhuisd naar de nieuwe locatie vooraan in de "kerk". De grote zaal zal dan opgeleverd worden per 1 december!??

Op dit moment zijn alle ruimtes kaal en leeg met uitzondering van de kleine zaal waar wat meubilair staat.

De kerstviering zal dus mogelijk in de Werenfridus zaal worden gehouden zo niet dan toch aan de overkant in het "trefcentrum".

## Vieringen Westervoort

**Zaterdagavondkerk 19 oktober:** Thema: 'Hoe is het mogelijk?!' U bent van harte uitgenodigd

Op Zaterdag 2 november is er bij ons GEEN Allerzielenviering.

## Vieringen in de Herberg

Zaterdag 19 oktober	19.00 uur	Zaterdagavondkerk	Werkgroep	Zaaltje in de kerk *
Zondag 17 november	9.30 uur	GoedeMorgenkerk	Werkgroep	Zaaltje in de kerk *
Zaterdag 14 december	19.00 uur	Zaterdagavondkerk	Werkgroep	Zaaltje in de kerk *
Dinsdag 24 december	20.00 uur	Kerstviering	Voorgangers Wim Herbes Els Brom M.m.v. het koor Enjoy	In de nieuwe zaal in de Kerk
Zondag 12 januari	10.30 uur	Viering	Voorgangers Wim Herbes Els Brom Mmv het koor Enjoy	In de nieuwe zaal van de Kerk. Aansluitend afscheid van koster Leny Jansen Tot 13.30 uur

\*Ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg

## Vieringen in de Wilgenpas

Vrijdag 15 november	19.00 uur	Gedenkdienst Allerzielen voor de bewoners van de Wilgenpas	Voorganger: Dominee Margreet en Maarten Smits en vrijwilligers.
Woensdag 27 november	15.00 uur	Viering	Voorganger: Maarten Smits
Vrijdag 20 december	15.00 uur	Gezamenlijke Kerstviering	Voorganger: Dominee Margreet en Maarten Smits

## Bloemetje van verbondenheid:

Het bloemetje van verbondenheid is gegaan naar:  
Mevr. Annie Smink – v. Wolferen,  
ter ere van haar 100<sup>ste</sup> verjaardag!



## Tik Tok



De Nederlandse tektschrijver Rob Chrispijn heeft in 1969 een prachtige vertaling gemaakt van "The Windmills of Your Mind" van Michel Legrand. Ik lees de tekst zelf graag op de volgende manier:

*De tijd verslijt de dagen  
Door de wijzers van de klok  
Die de uren traag vermalen  
Heel geruisloos, zonder schok  
Het zijn allemaal maar cirkels,  
Zonder einde of begin.....*

Gek is het toch, dat geen enkele minuut afwijkt van de andere, dat de tijd gewoon geruisloos zijn gang gaat, maar dat je die tijd heel anders ervaart als je iemand mist, of in een wachtkamer van de tandarts zit, of de tijd viert op een manier die die tijd juist vergeet...

En er is iets gek met die tijd, of liever: er is iets gek met hoe wij met die tijd omgaan...

We maken er cirkels van, die telkens ergens beginnen, een richting ingaan, maar weer op hetzelfde punt uitkomen...

Ik geef een paar voorbeelden:

- Vroeger woonde opoe bij ons in, en dat was niet alleen gezellig en vanzelfsprekend, maar ook gemakkelijk “veur de piepers en de blage”. We hebben in de afgelopen tijd een cirkel gemaakt met bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen voor onze ouders, maar we zijn nu – nu we zelf de opa’s en opoes zijn – weer aan de zorg van de kinderen toevertrouwd.
- We aten piepers met spul van het land, liefst in een kuleke. Intussen zijn we, na een reis langs de Chinees, de patatbakkers, de Italianen en de sushi-blokjes, bijna weer terug op toen: we eten weer van de Stokhorst of Horsterhof of Lenteland. En we beginnen de ochtend met granola, bijna alweer de brinta van toen. En er staan weer bonen op het menu. De kapucijners, kikkererwten, edamames, tuinbonen, bijvoorbeeld. Bartje wilde er vanaf 1935 niet meer voor bidden, en ze raakten vergeten, net als de pastinaak, knolraap, koolrabi en snijbiet. Intussen staan ze allemaal weer op het menu.
- We sliepen in de winter met ijsbloemen tegen de ruiten, en met warme stenen in bed, die zó van de kachel in de krant gewikkeld werden. Lekker warm. Die ijsbloemen zijn van de cirkel verdwenen toen er centrale verwarming kwam, en vaak ook een open haard. Intussen hebben we een flinke klimaatcrisis, en staan de kachels op een laag pitje.
- De petroleumlamp maakte vroeger de tijd wat langer op de avonden, maar we lagen toch vaak al met de kippen op stok. Nu we onze eigen cirkel van tijd ook bijna rond hebben, en in de spiegel niet meer onszelf zien, maar dukker ons vat-of-moet, is het licht ook tegen achten al gedempt. Steeds vroeger bedtijd, dus. Net als toen. Maar dan wel met een update – sorry, het is heus, een crisis maakt creatief – door een warmwaterkruik.
- Lopend naar school vroeger, of naar de kerk. Wiet weg, soms, zoals naar Huissen. We hebben door de jaren heen intussen fietsen geleerd, zijn auto’s ingestapt. En nu lopen we weer, soms achter handige wieletjes. Het zijn allemaal cirkels, zonder einde of begin...
- Vakantie was vroeger eiges op de fiets naar Den Bosch of Opdam, als je niet bij moest springen op het erf. De cirkel draait rond en rond, via vakanties naar de verste oorden, naar RundUmHausen door vliegschaamte, milieu, Corona, budget of fysieke belemmering.
- Ook over heel grote periodes tolleren cirkels als een reuzenrad over onze tijd... We hebben koningen, hertogen, baronnen zien komen en gaan. En zo langzamerhand is in vertrouwd geworden kerken geen plaats meer voor een huis van de Heer.
- Kruidenvrouwtjes veranderden in Heer Dokter naar je eigen apotheek en inlogcodes.
- Geen politie, Dutje Niels, een heel korps, regiopolitie, BOA’s en nu vaak eigen rechter.

- De cirkels van oorlog trekken bloedrode sporen door de tijd. Geen les geleerd van “opdat wij niet vergeten”, waar zovelen de prijs betalen voor het gelijk of ongelijk van de macht.

U denkt vast zelf ook aan voorbeelden van cirkels. Ze zijn er bij de vleet. En de tijd tiktakt onverstoorbaar de seconden van klok. We verzuchten vaak dat de tied zo hard geet. We roepen, dat de tijden veranderen. We vragen ons af, welke toekomst onze kinderen te wachten staat, maar de tijd gaat gewoon in zijn eigen, vaste tempo door. We denken, dat de tijd ons overkomt, maar we leven onze eigen weg.

Een leven dat er misschien voor je gevoel niet makkelijker op wordt, maar waar je wèl sterker van wordt, of blijer, of vrijer.

Je kunt misschien geen bergen meer verzetten, maar je bent misschien op het idee gekomen om de bergen gewoon op de plek te laten staan waar ze horen. En als je nog wacht op betere tijden, dan is het de hoogste tijd om ook van die wachtkamertijd iets moois te maken, zoals volgens Schulz van Charley Brown:



*“We leven maar één keer, Snoopy”.*  
*“Fout! We sterven maar één keer:  
 We leven elke dag!”.*

Cirkel je mee?

Wil je je eigen cirkels delen?  
 Een ander rad?  
 Even meedraaien bij een ander?  
 Of zomaar wat kwijt?

Mail gerust met [NopieVanNees@hotmail.com](mailto:NopieVanNees@hotmail.com)

## Boekentip: Roomse restjes



Bij uitgeverij Nabij Producties verscheen op 27 september het boek **Roomse restjes** van Elisabeth van Oostrum. Het is een indringend boek over Elisabeths strengkatholieke jeugd en hoe die doorwerkte in het latere leven van haarzelf en haar zus en broers.

Van Oostrum speelde al jaren met het plan om een boek te schrijven over haar strengkatholieke opvoeding in het zwaar protestantse Ede. “Ik heb mij altijd afgevraagd of er een relatie bestond tussen de rigide geloofsbeleving van mijn familie en de ernstige verslaving van twee broers en een zus. Hoe werkt deze opvoeding door tot de dag van vandaag? Welke roomse restjes verafschuw je en welke koester je

toch? Wat komt ervoor in de plaats als je een strenggelovige opvoeding loslaat?" De vorm die Elisabeth van Oostrum koos was het beschrijven van de herinneringen aan haar jeugd bij het sterfbed van haar moeder. "Ik blik terug op het leven van haar, mijn broers en zus en het leven van mijzelf. Ik probeer me daarbij open en kwetsbaar op te stellen, waardoor het voor veel lezers invoelbaar zal zijn. Tegelijkertijd probeer ik alles ook in het grotere geheel van de maatschappij te plaatsen."

Door haar werk als wethouder in het Sociaal Domein en als bestuurder van onder andere het Humanistisch Verbond heeft Van Oostrum een brede blik gekregen op de ontwikkeling van levensbeschouwingen en de tijdsgeest. "Er zijn veel Nederlanders die een strenggelovige opvoeding hebben gehad en die zich los hebben gemaakt van hun geloof en toch behoefte hebben aan spiritualiteit, zingeving en een verband tussen hun oude geloof en huidige levensbeschouwing. Omdat mijn boek op dat vlak meer is dan een biografie, hoop ik dat veel mensen er iets aan kunnen hebben."

Elisabeth van Oostrum ISBN 9789083362878  
160 pagina's, prijs: € 20,00

## Bijzondere dagen

### 16 november, Internationale Dag van de Verdraagzaamheid

16 november, de geboortedag van Mahatma Gandhi, is door de Verenigde Naties uitgeroepen als de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid. De Verenigde Naties zetten zich in voor het versterken van de tolerantie en verdraagzaamheid door het bevorderen van wederzijds begrip tussen culturen en volkeren. Samenleven en werken met en in andere culturen vraagt een aanpassing voor iedereen, maar respect is alvast een sterke basis. Een volgende stap is dan erkenning voor de overtuiging van anderen. Interculturele dialoog is zeker met de huidige technologie mogelijk om de intolerantie tegen te gaan.

De Verenigde Naties heeft recentelijk een nieuwe campagne gelanceerd om verdraagzaamheid, respect en waardigheid in de wereld te promoten onder de naam 'Together' (Samen). De campagne is bedoeld als een concrete reactie op de vreemdelingenhaat waarmee zoveel vluchtelingen en migranten geconfronteerd worden en beoogt de voordelen van diversiteit en migratie naar voren te halen.



We leven in moeilijke tijden. Tijden waarin we elkaar niet altijd even goed waarderen. Best begrijpelijk. We leven in een klein land met veel inwoners. We hebben inwoners van maar liefst 178 verschillende nationaliteiten. Dat betekent veel verschillen in cultuur en zo, en dat kan leiden tot spanningen die soms hoog op kunnen lopen.



De Verenigde Naties hebben de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid opgericht om te zorgen dat we ons die Dag eens even niet gaan lopen ergeren aan hoofddoekjes op straat, maar ook niet aan bijvoorbeeld schreeuwerige burens. Dus, op 16 november, hand in hand onder een regenboog staan. Peace!

Informatie over deze Dag is te vinden op [de website van de Verenigde Naties](#).

## Agenda

## Vieringen

### Westervoort

**Zaterdagavond 19 oktober** om 19.00 uur Zaterdagavond kerk (ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg).

Op Zaterdag 2 november is er bij ons GEEN Allerzielenviering.

**Zondagmorgen 17 november** om 9.30 uur Goedemorgen kerk (ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg).

**Zaterdagavond 14 december** om 19.00 uur Zaterdagavond kerk (ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg).

**Dinsdagavond 24 december** om 20.00 uur Kerstavondviering, Voorgangers Wim Herbes en Els Brom en het koor Enjoy, In de nieuwe zaal in de kerk.

**Zondagmorgen 12 januari** om 10.30 uur viering, met aansluitend afscheid met receptie tot 13.30 uur van koster Leny Jansen. Voorgangers zijn Wim Herbes en Els Brom m.m.v. het koor Enjoy. In de nieuwe zaal van de kerk.

### Wilgenpas:

**Vrijdagavond 15 november** om 19.00 uur: Gedenkdienst Allerzielen voor de bewoners van de Wilgenpas, Voorgangers zijn Dominee Margreet, Maarten Smits, en vrijwilligers.

**Woensdagmiddag 27 november** om 15.00 uur viering met Voorganger Maarten Smits.

**Vrijdagmiddag 20 december** om 15.00 uur Gezamenlijke Kerstviering met voorgangers Dominee Margreet en Maarten Smits.

## Bereikbaarheid Geloofsgemeenschap St. Werenfridus

De geloofsgemeenschap Werenfridus is bereikbaar:

- Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties kunt u elke werkdag (maandag t/m vrijdag) terecht bij het centrale secretariaat tel; 0316-523468
- Voor noodgevallen: 06 12623203

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden: [westervoort@rkliemers.nl](mailto:westervoort@rkliemers.nl)

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per email kunnen worden afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 09:00 – 21:00 uur op 06 41260549

Voor zaken betreffende de begraafplaats: Jan van der Meer, tel; 06-57319183